



På Sporet af Egypten

Program 2025


Viktors Farmor
Worldwide Expeditions

5 gode grunde til at rejse med På Sporet af Egypten med Viktors Farmor:

- Oplev mange UNESCO-beskyttede steder som Pyramidekomplekset i Giza med Cheops-pyramiden - den eneste af Antikkens Syv Vidundere, som stadig findes
- Nyd 4 nætter i Luxor med god tid til fordybelse i områdetets templer og grave
- Træd i de gamle egypteres fodspor i ruinbyen Deir el-Medina – hjemsted for arbejderne af de kongelige grave i Kongernes dal
- Sejl på Nilen, og oplev Aswan fra vandsiden
- 2 indenrigsflyvninger giver mindre transporttid og flere oplevelser



Dagsprogram

Dag 1 Afrejse mod Cairo

Vi flyver fra Danmark til Cairo, hvor vi hentes i lufthavnen og køres til vores hotel.

Måltid: Mad på flyet

Overnatning: Cairo

Dag 2 Den første trinpyramide, det islamiske Cairo og Khan el Khalili-bazaren

Allerede i dag får vi det første indtryk af Det Gamle Egyptens storslåede civilisation. Vi starter dagen i Sakkara lidt udenfor Cairo, som i sin tid var en del af gravbyerne for oldtidshovedstaden Memphis. Området er fyldt med grave, og det er her, vi finder de ældste pyramider i Egypten. Deriblandt trinpyramiden, som blev bygget for mere end 4.600 år siden, hvilket gør den til et af verdens ældste fritstående stenmonumenter. Denne pyramide var forstudiet, der gjorde det muligt at bygge de langt mere berømte pyramider på Giza-plateauet opført af faraoerne Keops, Kefren og Mykerinos.

Vi skal besøge en af de gamle vizirers grave og hører om, hvad det var, der drev oldtidens egyptere til at lægge så meget energi i deres begravelse. Men ikke kun mennesker, også hellige dyr blev mumificeret og begravet. I Sakkara går vi derfor under jorden til et af de mest fascinerende steder - de labyrintiske gange i Seraperum, hvor man begravede de hellige tyre, der blev tilbedt i templet i Memphis.

Afhængig af tiden spiser vi frokost inden, eller imens vi opdager Den islamiske del af byen. Den er på mange måder unik, fordi den i modsætning til andre hovedstæder i Mellemøsten ikke blev brændt ned af mongolerne. Vi ser to arkitektonisk meget smukke bygningsværker: Qalawun complex og Mosque/Madrasa of Sultan Barquq. Qalawun Kompleks består af et mausoleum, en madrasa (koranskole) og et hospital, bygget i 1283-85 af den femte Mamlūk-sultan, Qalawun. Hospitalet, nu i ruiner, var en af de mest bemærkelsesværdige bygninger i Mamlūk-æraen. Mausoleet og madrasaen er velbevarede. Mosque-Madrasa of Sultan Barquq er et religiøst kompleks i det historiske middelalderdistrikt i Cairo. Den blev bestilt af Sultan al-Zahir Barquq som en skole for religiøs undervisning i de fire islamiske skoler, bestående af en moske, en madrasa, et mausoleum og en khanqah (en forsamlingsbygning beregnet til religiøs læring).

Vi slutter dagens program med at besøge Khan el Khalili-bazaren, hvis labyrint af snørklede gyder flankeret af butikker, boder og karavanestationer har været centrum for Cairos handelsliv siden 1300-tallet.

Det har ikke ændret sig, og bazaren byder på alt fra krydderier, kunsthåndværk og farverige lanterner til små caféer, hvor man kan få sig et glas sød arabisk te og mærke stemningen blandt de lokale handlende.

Eller man kan nyde en kop stærk kaffe på den selvsamme café, hvor den nobelprisvindende forfatter Naguib Mahfouz sad og fik inspiration til flere af sine bøger.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Cairo

NB. Det nye museum (The Grand Egyptian Museum - The GEM) varsler komplet åbning i efteråret 2024. I tilfælde af, at det ikke når at åbne, da det er flere år forsinket, vil der være ændringer i rækkefølgen på indholdet i dagene i Cairo dag 2 og 3.

Dag 3 Det nye Grand Egyptian Museum samt oldtidens sidste tilbageblivende vidunder

Vi starter dagen med at besøge det længeventede Grand Egyptian Museum "GEM", hvor vi får ekstra god tid, til at udforske denne fantastiske samling af kulturskatte. Med sin imponerende arkitektur, som er inspireret af de nærliggende pyramider, og omfattende samling af egyptiske artefakter, byder museet på en dybdegående rejse gennem Egyptens rige historie og kultur. Vi ser nogle af de vigtigste genstande, der giver et enestående indblik i livet og troen på livet efter døden i oldtidens Egypten. Særligt imponerende er Tutankhamon-samlingen, der rummer genstande fra den eneste intakte kongegrav, der til dato er fundet i Egypten. Mest imponerende er dødsmasken og den inderste kiste, lavet af 110 kg rent guld.

Efterfølgende besøger vi naturligvis også de berømte pyramider, der er det eneste tilbageværende af oldtidens syv vidundere samt et af Egyptens mest kendte vartegn. I dag ligger pyramiderne i Giza, der er i udkanten af Cairos pulserende liv. Men da de blev opført for mere end 4.500 år siden, strakte ørkenen sig fra pyramiderne i alle retninger. Det er stadig et mysterium, hvordan det har kunne lade sig gøre at udføre så imponerende byggerier i oldtiden. Men de viser tydeligt, hvor vigtig overgangen til dødsriget var for de gamle egyptere. Mens vi er i Giza, skal vi også se den næseløse Sfinx, som med sin løvekrop og faraos hoved ligger og troner med pyramiderne i baggrunden.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Cairo

NB. Det nye museum varsler komplet åbning i efteråret 2024. I tilfælde af, at det ikke når at åbne, vil der være ændringer i rækkefølgen på indholdet i dagene i Cairo dag 2 og 3, og det stadig storslået og historiske Egyptiske museum på Tahrir Square, som slog dørene op tilbage i 1902, besøges i stedet.

Dag 4 Fra Cairo til Aswan med Philae templet og den ufuldstændige obelisk

Vi flyver tidligt fra Cairo til Aswan. Det sparer en masse tid fremfor at køre med bus eller tog, som vi i stedet kan bruge på at opleve mere. Ved ankomsten til Aswan bliver vi hentet i lufthavnen og kørt til hotellet, hvor vi har to overnatninger.

Om eftermiddagen besøger vi Philætemplet – Egyptens smukkeste beliggende tempel på en ø i Nilen. I årtusinder er pilgrimme valfartet til dette sted for at ofre til gudinden Isis, der var en vigtig gudinde både i Det gamle Egypten og senere i den romerske periode. Selv længe efter at romerriget officielt var konverteret til kristendommen, blev Isis tilbedt ved Philae. Men med konstruktionen af Aswandæmningen i 1960'erne begyndte vandet omkring tempeløen at stige så kraftigt, at det truede med at oversvømme templet fuldstændigt. På det tidspunkt var den eneste måde at besøge Philae at leje en båd og sejle rundt mellem de halvt oversvømmede ruiner. Men vandet blev ved med at stige, og alt håb syntes ude for de gamle bygninger. Lige indtil UNESCO trådte til i sidste øjeblik og lancerede et storstilet redningsprojekt. Mellem 1972 og 1980 skilte man ganske enkelt hele templet ad i småstykker og flyttede det til en anden ø, der lå 20 meter højere i landskabet. Her blev alle brudstykkerne samlet igen med en sådan præcision, at det i dag er umuligt at se, at templet nogensinde har stået et andet sted.

Tilbage i Aswan besøger vi den ufuldendte obelisk, som giver os en bedre forståelse af det store arbejde der ligger bag fortidens templer. Aswan var i oldtiden hjemsted for Egyptens fineste granitbrud. Her hentede man sten til templer, statuer og obelisker. I de gamle stenbrud, hører vi om teknikken og ser den ufærdige obelisk, der blev efterladt i stenbruddet, fordi der var opstået en fejl i stenen. Vi afslutter eftermiddagen med en sejltur på Nilen i Felucca rundt om øerne i Aswan, inden vi vender tilbage til hotellet, hvor der serveres aftenmad for os.

Måltider: Morgenmad og aftenmad

Overnatning: Aswan

Dag 5 På egen hånd i Aswan eller udflugt til Abu Simbel og High Tea på det historiske hotel, Old Cataract

Dagen er sat af til en velfortjent fridag. Men kan man slet ikke få nok af Egyptens mange fantastiske templer, så er der ét tempel man må unde sig selv at købe en ekstraudflugt til: Abu Simbel templet beliggende i ørkenen 300 km. syd for Aswan. Her skuer de enorme statuer af Ramses den anden ud over Nassersøens vande. Ramses var en af Egyptens mest kendte faraoer. Både fordi han var en dygtig krigsherre, men også fordi han stod for konstruktionen af mange af landets templer og bygninger. Æn ting er den arkitektoniske genistreg, der blev udført, da man opførte templet i det 13. århundrede f.Kr. Noget mindst lige så imponerende er den gigantiske, internationale redningsaktion, der blev igangsat, da man byggede Aswandæmningen og flyttede templet i 1968.

Udflugten til Abu Simbel, der koster fra 120 EUR, afhængigt af antallet af deltagere, skal bestilles gennem din rejseleder og betales på dagen for udflugten. Det tager ca. fire timer at køre til Abu Simbel fra Aswan.

Der er dog også rigeligt at tage sig til i Aswan, hvis man vælger at blive i byen. Man kan slentre en tur gennem byens bazar. UNESCO har Aswan på listen over kreative byer på grund af det fine, traditionelle håndarbejde som skabes af de lokale i området. Eller find en god café med udsigt over Nilen og nyd de vidunderlige udsigter over floden, og skibene, der glider forbi.

Sent på eftermiddagen vil der være mulighed for at tilkøbe en oplevelse ud over det sædvanlige. Tag med os til High Tea på det ikoniske hotel, The Old Cataract. Hotellet blev bygget i 1899 af Thomas Cook og er beliggende på en majestætisk klippe, der skuer ud over den roligt flydende Nil. En sand perle af ægte egyptisk charme. Hotellet har gæstet en imponerende liste af prominente personligheder. Blandt dem er Tsar Nicholas II, Winston Churchill, Howard Carter, Margaret Thatcher, Jimmy Carter, Prinsesse Diana og Agatha Christie, der skrev dele af sin roman "Death on the Nile" på hotellet. Filmatiseringen af romanen fra 1978 blev optaget på hotellet. Med sin oprindelse i det britiske aristokrati er High Tea ikke blot en simpel teoplevelse; det er en ceremoni, der fejrer det fineste i livet.

På Hotel The Old Cataract vil I blive forkælet med en overdådig servering af delikate sandwiches, friskbagte scones og søde kager, akkompagneret af et udvalg af te. Mens I nipper til jeres te og nyder den imponerende udsigt ud over Nilen, vil I føle jer som adelsfolk i en anden æra.

Udflugten med High Tea på The Old Cataract koster 60 EUR og skal bestilles gennem din rejseleder og betales på dagen for udflugten.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Aswan

Dag 6 Fra Aswan til Luxor med Krokodilletempel og hemmelige opskrifter

Vi siger farvel til Aswan og følger Nilen nordpå i bus til legendariske Luxor.

På vejen stopper vi og ser to spændende templer: Det første er Kom Ombo-templet, hvor man tilbad krokodilleguden, og hvor vi hører om, hvordan oraklet arbejdede bag scenen, og hvor almindelige mennesker kom og fik guddommelig lægehjælp i templet. I templet gemmer sig noget helt specielt; et krokodillemuseum. Her ser vi nilkrokodillerne udstillet i mange forskellige afskygninger. Krokodillen blev hyldet i Oldtiden, da den symboliserede vandguden Sobek, som var ansvarlig for at holde jorden frugtbar.

Vi besøger også Edfutemplet, der er Egyptens bedst bevarede tempel fra græsk-romersk tid – ca. 300 år før vor tidsregning. Edfu templet er tilegnet guden Horus, der oftest portrætteres som en falk eller et menneske med falkehoved. Horus havde mange opgaver, og han var blandt andet beskytter af faraonerne.

Bemærk vi ikke benytter hestevognene ved Edfutemplet. Templet er i gåafstand fra bussen.

Sidst på dagen ankommer vi til Luxor, hvor vi har 5 overnatninger.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Luxor

Dag 7 Luxors gudetempler

Den egyptiske hovedstad har ligget forskellige steder gennem den mere end 5000 år lange kulturhistorie. Med kroningen af Ahmose i år 1550 f.Kr bliver hovedstaden flyttet fra Memphis til Theben – det der i dag er Luxor, og hermed begyndte Egyptens anden store guldalder at spire. På østbredden af Nilen blev der opført storslåede paladser og templer til gudernes ære. Vestbredden af Nilen blev viet til de døde. Denne periode er kendt som Det Nye Rige, og i de århundreder, der fulgte, regerede mere end 30 faraoner fra det nye religiøse og politiske centrum, Theben, som vi i dag kender som Luxor. Og det var nu ved Theben, at faraoerne brugte deres energi og penge.

Det står klart, når vi i dag besøger to af de prægtigste tempelkomplekser i hele Egypten; Karnak templet og Luxor templet. Templerne er dedikeret til gudetriaden Amun-Ra, Mut og Khonso, der her blev æret med monumentale bygningsværker, overdådige søjlegange og gigantiske statuer prydet med hieroglyffer, symboler og relieffer. Templerne er begge arkitektoniske mesterværker, der viser de gamle egypteres fantastiske evner som arkitekter og stenhuggere. Men de er også tydelige understregninger af, hvor vigtigt det var at være på god fod med guderne. De to templer er forbundet med den såkaldte "sfinx-allé", som er en tre kilometer lang vej mellem templerne, der i sin tid var prydet med 600 sfinx-statuetter.

Efter dagens oplevelser, er der mulighed for at gå en tur i den farverige bazar. Du kan besøge en tæppehandler, gå på jagt efter gamle sølvsmykker eller bevæge dig helt ned i den lokale del af bazaren, hvor der sælges grøntsager, køkkengrej og farverige tekstiler.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Luxor

Dag 8 Kongernes dal og en kvindelig farao

Breakfast at hotel. West Bank Luxor tour. Visit Valley of the Kings, Queen Hatshepsut's Deir el Bahri temple and Memnon Colossi. Lunch included at local restaurant (Al Marsam) Overnight Luxor / Breakfast & lunch Included/

1000 år efter pyramidernes opførelse var mange af de storslåede gravmonumenter på Giza-plateauet for længst blevet plyndret, og man var nu gået over til en ny teknik. I dybeste hemmelighed blev grave hugget dybt ind i de bløde sandstensklipper i bjergene her på Nilens Vestbred. På plateauet neden for bjergene blev der opført overdådige templer, hvor man tilbad den guddommelige, afdøde farao.

Det oplever vi i dag, når vi krydser Nilen og udforsker Luxors vestbred. Kongegravene blev udsmykket med vidunderlige malerier og magiske formler, der skulle sikre kongens passage til underverdenen. Gravene er op til 100 meter lange og hugget direkte ud i klippevæggen i det, vi i dag kender som Kongernes Dal. Udefra ser de ikke ud af meget, men de er imponerende flotte indvendigt. Vi får mulighed for at gå ind i tre af kongegravene, hvor vi hører om faraonernes vigtigste, sidste rejse gennem dødsriget og om alle de ritualer, der knyttede sig til en faraos død og livet efter døden. For de der ønsker at besøge flere grave, kan det tilkøbes på stedet.

Vi spiser frokost på en lokal restaurant

I forbindelse med gravene lod faraoerne også storslåede templer opføre, hvor undersåtterne kunne komme og ære dem.

Farao blev betragtet som gudens søn på jorden. Og gudernes søn kunne naturligvis kun være en mand. Med enkelte undtagelser. En af de få kvindelige faraoner lod opføre et imponerende gravmonument – i dag kendt som Dronning Hatshepsuts Tempel. Her beretter hun om, hvorfor og hvordan netop hun var udvalgt til at blive gudens repræsentant på jorden, og om hvordan hun i stedet for at gå i krig som sine mandlige forgængere sendte en videnskabelig ekspedition ned langs Afrikas kyst. Vi får historien om en stærk kvinde og en jaloux stedsøn, som prøvede at slette hende fra historien efter hendes død. Andre historier knytter sig til de to mægtige statuer kendt som Memnon-kolosserne, som vi gør holdt ved på vej tilbage mod Nilen

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Luxor

Dag 9 Dagligdagen i oldtiden

Vi ved en masse om den egyptiske religion og om de næsten guddommelige faraoner. Men den virkelig spændende historie er, hvordan almindelige mennesker levede på den tid. På denne dag besøger vi Deir el Medina – den by hvor håndværkerne, der lavede det smukke kongegrave, boede.

Udgravninger i byen har givet et fantastisk billede af hverdagslivet omkring det 18. – 20. dynasti (ca. 1550-1080 f.Kr.). Både med hensyn til huse, tøj, smykker, kønsroller, levestandard, jura og kost.

Her skal vi høre om historiens første strejke og vi skal se en af de grave håndværkerne byggede til sig selv, når de havde fri.

Fra håndværkerbyen er der ikke langt til Ramses III's (1184-1153 f.Kr.) gigantiske gravtempel, der med sine omkring 7.000 kvadratmeter er en magtdemonstration, der ikke er til at tage fejl af. Og skulle man alligevel tvivle, fortæller de særdeles velbevarede relieffer om faraos mange fortræffeligheder. Krigens historie er altid blevet fortalt med et særligt tvist af slagets sejrherre. Farverne i loftet her mere end 3000 år senere er stadig tydelige.

Herfra går turen tilbage mod Luxor og de levendes verden, hvor vi skal spise aftensmad på en lokal restaurant.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Luxor

Dag 10 På jagt efter Osiris og Hathor i Abydos og Dendera

Efter morgenmaden sætter vi os til rette i vores bus, hvor vi, rustet med madpakker, skal på en spændende tur til Abydos og Dendera. To vigtige sites, som er dedikeret til to af det gamle Egyptens vigtigste guder, hersken af underverdenen, Osiris og kærligheds gudinden, Hathor.

Vi begynder i Abydos, en fremtrædende hellig by og et af de vigtigste arkæologiske sites fra det gamle Egypten. Beliggende i den lave ørken vest for Nilen, fungerede det som nekropolis for de tidligste egyptiske kongelige og senere som pilgrimscentrum for Osiris' tilbedelse. Osiris, guden for efterlivet, genopstandelsen og landbruget, havde enorm betydning i egyptisk mytologi. Hans tilknytning til Abydos som stedet for hans grav og genopstandelse gjorde byen til et sted af stor religiøs betydning. Abydos' dobbelte rolle som både nekropolis og pilgrimscenter understreger dens betydning i det gamle Egyptens kultur og religion og fortsætter med at fascinere arkæologer, historikere og besøgende.

Efter Abydos går turen videre til Dendera-templet, hvor vi står over for et af de bedst bevarede templer fra det gamle Egypten - Hathor-templet.

Templet, som er dedikeret til kærlighedens og frugtbarhedens gudinde, Hathor, blev bygget i omkring år 125 f.Kr. af Ptolemaeus VIII, en tid, hvor Egypten var under romersk indflydelse. Hathor var en elsket guddom, selv af den magtfulde dronning Kleopatra VII, der beordrede opførelsen af flere af templets strukturer. Et unikt relieff af Kleopatra VII med sin søn, Cæsarion, kan stadig beundres i en af tempelkorridorerne. Dendera-templet tiltrak pilgrimme fra hele Egypten, der søgte Hathors gunst og beskyttelse, og fungerede også som et kulturelt og ceremonielt centrum, hvor festivaler og ritualer blev afholdt til ære for Hathor og andre guddomme.

Tilbage på hotellet, forhåbentlig mæt af oplevelser men sulten efter mere god mad, nyder vi en afskedsmiddag på hotellet.

Måltider: Morgenmad, frokost (madpakke) og aftensmad

Overnatning: Luxor

Dag 11 Hjemrejse

Vi kører til lufthavnen i Luxor og flyver via Cairo tilbage til København.

Måltider: Morgenmad

Prisen inkluderer

- Fly København/Cairo og retur
- Indenrigsfly: Cairo/Aswan og Luxor/Cairo
- Hotelophold i delt dobbeltværelse
- Halvpension og helpension på dag 10
- Kørsel i bus med aircondition
- Entréudgifter
- Dansk rejseleder
- Engelsktalende lokalguide
- Drikkepenge til chauffør og lokalguide (300 DKK)
- Visum til Egypten (p.t. 175 DKK)

Prisen inkluderer ikke

- Eneværelsestillæg (Fra 3.700 kr.)
- Afbestillings- og rejseforsikring
- Udflugt til Abu Simbel (p.t. fra 120 EUR - kan tilkøbes hos din rejseleder før ankomsten til Aswan og skal derfor ikke bestilles på forhånd)
- Udflugt til High Tea på The Old Cataract (p.t. 60 EUR - kan tilkøbes hos din rejseleder før ankomsten til Aswan og skal derfor ikke bestilles på forhånd)

Husk at læse de generelle handelsbetingelser [her](#)