



Kyoto og Japans kulturelle hjerte

På sporet af det traditionelle Japan

Kyoto og Japans kulturelle hjerte

Rejs med til Japan, og dyk ned i den gamle kejserby Kyoto og dens omegn, som på mange måder er den japanske kulturs vugge. Vi rejser også frem i tiden i storbyen Osaka, overnatter i et pilgrimstempel og nyder de grønne te-marker.



5 gode grunde til at rejse til Japan med Viktors Farmor:

- Nyd god tid til at udforske de historiske byer Kyoto og Nara
- Besøg templet Fushimi Inari Taisha med de over tusinde orange porte
- Oplev storbylivet i neonoplyste Osaka, der også byder på en legendarisk samuraiborg
- Overnat i et tempel på det buddhistiske bjerg Koya-san
- Bad i en varm kilde omgivet af Japans smukke natur

Dagsprogram

Dag 1 Afrejse fra Danmark

Fra Danmark flyver vi mod Japan. Afrejse er fra København, med mindre der ud for datoen på hjemmesiden står, at afrejse er fra Billund.

Dag 2 Bambusskov og Kyoto

Efter et flyskifte lander vi først på dagen i Osakas moderne lufthavn, der ligger på en kunstig ø ud for kysten. Her står en bus klar til at køre os mod Kyoto, der ligger omkring en til to times kørsel fra lufthavnen alt efter trafikken.

I udkanten af Kyoto gør vi stop i bydelen Arashiyama, hvor vi spiser frokost på en lokal restaurant. Dernæst er det tid at strække benene ovenpå flyveturen med en gåtur gennem Kyotos berømte bambusskov. Der er altid mange mennesker i bambusskoven, men det tynder lige så stille ud, jo længere væk fra hovedgaden i Arashiyama, vi kommer. Vi går gennem skoven til en ganske særlig have. Haven var tidligere ejet af den japanske skuespiller Okochi Denjiro, der i filmens ungdom blev berømt for sine samuraifilm. Under optagelserne blev han dybt fascineret af samuraiernes verden og lod en overdådig villa i klassisk stil opføre i bjergene udenfor Kyoto. Efter hans død i 1962 blev villaens have åbnet for offentligheden, og vi kan derfor nu få lov at nyde hans fredsfyldte oase. Vi fuldender besøget med en kop grøn macha-te i haven, mens vi nyder udsigten over Kyoto og bjergene, inden vi går tilbage gennem bambusskoven mod bussen.

Vi slår lige et hurtigt smut ned til floden for at nyde udsigten, inden vi sætter kurs vores hotel i centrum af Kyoto, hvor dagen slutter med middag på en lokal restaurant.

Måltider: Morgenmad på flyet, frokost og aftensmad

Overnatning: Kyoto

OBS: På rejsen 12. november 2024 ankommer vi til Japan sidst på eftermiddagen. Vi kan derfor ikke nå at se bambusskoven og Arashiyama i dag. I stedet

besøger vi disse steder på dag 5.

Dag 3 Det traditionelle Kyoto

En spændende dag venter, når vi udforsker Kyotos gamle gader og templer på en heldags byvandring. Vi starter i området Higashiyama, hvis labyrint af gyder er flankeret af små butikker, tehuse, templer og klassiske restauranter. Intet andet sted i Kyoto synes det traditionelle Japan at være så velbevaret som her. Gadelivet og omgivelserne er en stor oplevelse i sig selv, men kvarteret gemmer også på en række fantastiske kulturskatte. På vejen passerer vi eksempelvis Japans største traditionelle tempelport, der fører ind til Chion-in-templet. Templet springer vi over denne gang, for lige ved siden af ligger en af Kyotos bedst bevarede hemmeligheder.

Shoren-in blev oprindeligt grundlagt som privat villa for lederen af en buddhistisk sekt, og bygningerne minder mere om et klassisk japansk hus end et tempel. Her er sivmætter på gulvet og papirvægge med fantastiske malerier fra 1700 og 1800-tallet, og fra verandaen kan vi nyde den smukke klassiske have.

Fra Shoren-in fortsætter vi gennem en populær park og et livligt shinto-tempel til det gamle geishakvarter Gion. Det var her samuraiene tidligere lod sig underholde af geishaer på de små spisesteder, og området har bevaret meget af sin traditionelle charme. I hjertet af området besøger vi det gamle zen-buddhistiske tempel Kennin-ji, hvis haver og bedehaller er en smuk introduktion til denne gren indenfor den japanske buddhisme.

Gåturen slutter med en forestilling på en moderne geisha-skole i Gion, hvor et par af eleverne giver smagsprøver på de klassiske geisha-kundskaber.

Vi slutter dagen med en aftengåtur gennem Gion. Det er ved aftenid, når mørket sænker sig, og papirlanternerne tændes i de helt små gyder, at Kyoto viser sig fra sin smukkeste side. Med held ser vi måske en geisha eller to på vej mod deres

aftaler på Gions traditionelle restauranter.

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad

Overnatning: Kyoto

Dag 4 Bjergene omkring Kyoto

Kyoto er i dag en stor by med omkring 1,5 millioner indbyggere. Men det er forbløffende hvor hurtigt menneskemængderne forsvinder, når man søger mod bjergene omkring byen.

Det oplever vi i dag, når vi tager lokaltoget til den lille by Kurama, der ligger i en smal bjergdal en halv times kørsel nord for Kyoto. Herfra fører en snoet sti op gennem skoven. På vejen passerer vi flere små helligdomme, der ligger mellem træerne, inden vi når templet Kurama-dera. Templet i sig selv er måske ikke så imponerende, men beliggenheden omgivet af tæt skov på toppen af bjerget giver templet en følelse af ro, man ikke finder inde i byen.

Vi fortsætter til fods over en lille bjergkam og ned i nabodalene. En tur på en times tid ad en god men til tider stejl sti. Målet er den lille, hyggelige by Kibune, hvis hovedgaden flankeres af små traditionelle restauranter og overnatningssteder. Vi spiser frokost i byen, inden vi fortsætter de 2 kilometer ad vejen tilbage til et lille trinbræt, hvorfra vi kan tage toget til Kyoto.

Vores mål er et af Japans mest forunderlige templer; Fushimi-Inari, der for foden af bjergene i den sydlige ende af Kyoto. Templet er viet til shintogudinden Inari, der er beskytter af rishøst, afgrøder og i det moderne Japan: forretningslivet. Så det er vigtigt at være på god fod med Inari, og der er altid livlig aktivitet i templet. Over tid har både privatpersoner og virksomheder doneret store orange torii-porte til templet. Det er blevet til flere tusinde, der nu flankerer en sti, der snor sig mere end 4 kilometer op ad bjergsiden. Så langt går vi ikke, men vi går langt nok til, at folkemængden tynder ud, så vi kan opleve dette unikke sted.

Vi er tilbage på hotellet sidst på dagen, hvorefter aftenen fri til egne eventyr.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Kyoto

Bemærk at stien til Kurama-dera nogle steder kan være stejl, og der er sektioner med trapper.

Vandresko er en god ide i dag.

Dag 5 Kyoto på egen hånd

Hele dagen er fri til at nyde Kyotos mange muligheder på egen hånd. Byen er let at finde rundt i, og modsat mange andre japanske storbyer er Kyoto en rigtig god by at gå rundt i. Det gyldne tempel Kinkaku-ji og shoguns gamle palads Nijo er oplagte mål. Det samme er en gåtur ad den populære Filosoffens sti, der snor sig langs en lille kanal i det nordvestlige hjørne af byen. Er man så heldig at have besøgt disse på en tidligere tur til Kyoto, bugner byen af mindre kendte templer og haver. Hvis shopping trækker mere, er der rig mulighed for det i hjertet af byen. Helt andre oplevelser venter på Kyotos farverige madmarked, Nishiki, hvor alt fra bambusskud til friske skaldyr faldbyses fra de små butikker, og når benene bliver trætte, er man aldrig langt fra en café eller en lille restaurant. Mulighederne er uendelige, og rejselederen hjælper naturligvis hellere end gerne med at sammensætte den perfekte dag.

Måltider: Morgenmad

Overnatning: Kyoto

OBS: På rejsen den 12. november 2024 besøger vi denne formiddag Kyotos berømte bambusskov og bydelen Arashiyama, som vi ikke nåede på dag 2. Besøget tager en god del af formiddagen, hvorefter resten af dagen er fri til oplevelser på egen hånd. Arashiyama er et rigtig hyggeligt område, så det kunne være et godt sted at bruge lidt mere tid på egen hånd efter besøget med rejselederen. For eksempel med et besøg i det fantastiske tempel Tenryu-ji, de er særlig kendt for sine smukke efterårsfarver.

Dag 6 MIHO Museum, te-plantager og Nara

Det er tid at forlade Kyoto og sætte kurs mod Nara med bus. Men inden vi når så langt, venter der os tre meget forskellige og spændende oplevelser. Første stop er helligdommen Byodo-in i den lille by Uji. Hovedbygningen er næsten 1000 år gammel og giver et sjældent indblik i, hvordan templer så ud i Kyotos tidlige år.

Vi fortsætter ind i bjergene øst for Kyoto, hvor det topmoderne MIHO Museum ligger skjult i smukke omgivelser. Museet er også hovedkvarter for den nyreligiøse gruppe Shumeikai, hvis grundlægger lod det opføre for at dele sektens store kunstsamling med offentligheden. Samlingen er internationalt anerkendt og rummer historiske effekter fra både Asien og Vesten. Men det er næsten i lige så høj grad de moderne bygninger og beliggenheden i naturen, der imponerer.

Vejen snor sig gradvist ud af bjergene mod den lille landsby Wazuka, der ligger omgivet af grønne temarker. Vi gør stop og smager på den lokale produktion, inden vi fortsætter mod Japans første hovedstad Nara, hvor vi har 3 overnatninger. Vi ankommer til Nara sidst på dagen.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Nara

Dag 7 Det moderne Japan i Osaka

Helt andre oplevelser venter i dag, når vi tager toget fra Nara ind til Japans næststørste by Osaka. Osaka er en moderne storby med alt, hvad der hører sig til af skyskrabere, travle forretningsfolk og neonoplyste shoppinggader. Blandt japanere er Osaka især kendt for sine gadekøkkener, og folk rejser gerne langt for at opleve byens særlige madkultur.

Første stop er Osakas enorme borg, der har spillet en meget central rolle i Japans historie. Borgen blev desværre ødelagt ad flere omgange op gennem historien. Men den blev genopbygget i 1931 og er i dag igen et formidabelt syn. Vi kigger

også indenfor, hvor der huses et museum om borgens historie.

Det kan være svært at få en ide om, hvor stor Osaka er, før man ser byen ovenfra. Derfor tager vi turen op i den moderne skyskraber Umeda Sky Building for at nyde udsigten. Bygningens dramatiske arkitektur er en oplevelse i sig selv, og den er blevet et uofficielt varetegn for Osaka.

Vi afslutter dagen i shopping- og restaurantområdet Dotombori, hvis funkulende neonhav er om muligt endnu vildere end Tokyos. Her spiser vi aftensmad, inden toget fører os tilbage til Nara.

Ønsker man ikke at tage med på turen til Osaka, er man naturligvis velkommen til at blive i Nara og nyde byen på egen hånd.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Nara

Dag 8 Nara

Nara er et forunderligt sted. Byen blev Japans første hovedstad i år 710, og det var herfra landet blev regeret indtil år 794, hvor hovedstaden blev flyttet til Kyoto. I dag er Nara en relativ lille by af japanske standarder. Men byen rummer fantastiske templer, smukke pagoder, rige museer og ikke mindst et stort parkområde i hjertet af byen, hvor hjorte går frit omkring og tigger om godbider fra forbipasserende.

Vi starter dagen med en guidet gåtur til byens absolutte mesterværk Todai-ji. Helligdommen er verdens største trætempel og huser en enorm Buddha og andre religiøse effekter. Vi kigger os også lidt rundt i parken, hvorefter resten af dagen er fri til at udforske Nara på egen hånd.

Der er mange muligheder. Mellem træerne i det store parkområde fører små stier flankeret af stenlanterner til skjulte templer. Du kan også se de fantastiske skatte på Nara National Museum eller

udforske de små gader i hjertet af byen.

Måltider: Morgenmad

Overnatning: Nara

Dag 9 Det buddhistiske tempelbjerg Koya-san

Vi starter tidligt denne morgen, da vi har en spændende dag foran os. Nu rejser vi for alvor væk fra de gængse ruter i Japan, når vi forlader Nara med kursen sydpå. Lidt udenfor byen gør vi holdt ved templet Hōryū-ji, hvis smukke træbygninger og pagode har modstået brænde, krige og jordskælv i over 1300 år. Det gør dem med stor sandsynlighed til verdens ældste originale træbygninger.

Buddhismen har længe haft et godt tag i denne del af Japan, og i mere end 1200 år har buddhistiske munke søgt mod bjerget Koya-san for at meditere langt væk fra omverdenen. Efter dem fulgte pilgrimme på vandring fra tempel til tempel. Med tiden opstod et helt klostर्सamfund på det hellige bjerg, og helligdomme i stort antal blev opført. Den dag i dag er klostर्सamfundet stadig aktivt, hvilket vi oplever, når vi besøger Koya-san. Vi har god tid til at kigge os omkring og nyde den særlige stemning, for vi skal tilbringe natten på et gæstehus i forbindelse med et af templerne. Forholdene er spartanske med madrasser på gulvet i fælles soverum. Men den manglende komfort opvejes til fulde af oplevelsen af at overnatte på et japansk tempel – præcis som generationer af pilgrimme har gjort det før os.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Gæstehus i Koya-san

OBS: Det kan være en god ide at pakke en lille dagsturstaѕke med fornødenhederne til denne overnatning, da det kan være svært at få kufferterne med op til templet på Koya-san.

Dag 10 Koya-san og varme kilder

Man står typisk tidligt op i japanske templer, så der er tid til at kigge sig om i Koya-san på egen hånd om formiddagen, inden vi fortsætter dybere ind i bjergene midt på formiddagen.

Disse bjerge er især kendt for den gamle pilgrimsrute Kumano Kodo, der i mere end 1.000 år har været blandt Japans vigtigste pilgrimsruter. Kumano Kodo er som sådan ikke én rute, men snarere et netværk af pilgrimsruter, der forbinder talrige templer rundt om i bjergene. Deriblandt Koya-san, der i århundreder har været et vigtigt knudepunkt på pilgrimsruten. Vi strækker benene med en lille gåtur på den gamle pilgrimsrute til et andet af områdets vigtigste templer Kumano Hongu Taisha.

Efter gåturen og besøget i templet fortsætter vi dybere ind i bjergene mod vores hotel for natten. Her er der mulighed for at hvile ud på traditionel japansk vis. Varmt vand pibler nemlig op fra den termiske undergrund og danner varme kilder. Ved Kawayu Onsen løber disse kilder ud i en flod, der derved bliver varmet op og indbyder til et bad omgivet af de lave skovklædte bjerge. Vi overnatter lige ved floden, så der er god tid til at nyde de skønne omgivelser.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Kawayu Onsen

Dag 11 Nachi Taisha

Det kan i høj grad anbefales at stå tidligt op og snuppe et morgenbad i de varme kilder inden morgenmadsen. Dernæst fortsætter vi med bus gennem bjergene til endnu et af de vigtigste mål på pilgrimsruten Kumano Kodo – og måske det smukkeste af dem alle. Igen står vi ad bussen og går det sidste lille stykke ad pilgrimsstien. Gåturen er under en kilometer, men den byder på 267 trappetrin, før vi kan nyde synet af helligdommen Nachi Taisha, der ligger formidabelt omgivet af skovklædte bjergsider og med et brusende vandfald i baggrunden. Et passende mål for en af Japans vigtigste pilgrimsruter.

Vi tager os god tid til at udforske templet og nyde de smukke omgivelser, inden en længere køretur fører os langs kysten tilbage til lufthavnen ved Osaka. Vi gør et par små stop på vejen. Vel fremme indlogeres vi på et godt lufthavnshotel og afslutter dagen med en god middag.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Osaka

Dag 12 Hjemrejse

Fra hotellet kan vi gå lige over i afgangshallen, hvor hjemrejsen begynder om formiddagen. Efter et flyskifte ankommer vi til Danmark.

Måltider: Morgenmad og mad på flyet

OBS: På rejsen den 12. november 2024 flyver vi først hjem sent denne aftenen. Det betyder, at vi har en hel ekstra dag i Japan. Dagen er som udgangspunkt til fri disposition. Vi skal checke ud fra hotellet ved middagstid, men vi kan lade bagagen stå på hotellet. Der kører direkte tog fra lufthavnen ind til Kyoto, så de der har lyst, kan følge med rejselederen ind til Kyoto og få en ekstra dag på egen hånd i den skønne kejserby. Lige inden midnat letter vi fra Japan. Ankomst til København er næste dag (dag 13) ved middagstid.

Information om rejsen

Prisen inkluderer

- Fly København - Osaka og Osaka - København
- 10 nætter på gode turistklasse- og førsteklasses hoteller i delt dobbeltværelse.
- Halvpension jvf. program med besøg på hyggelige lokale restauranter
- Kørsel i bus og tog ifølge program
- Alle udflugter og entréudgifter i henhold til program
- Dansk rejseleder
- Engelsktalende lokalguider
- Drikkepenge til guide og chauffør (ca. 300 kr.)

[Ingen hokus pokus: Se vores prispolitik her](#)

Prisen inkluderer ikke

- Eneværelsestillæg (Fra 2,500 kr.)
- Rejse- og afbestillingsforsikring
- Oplevelser og udflugter på egen hånd dag 5 i Kyoto

[Husk at læse de generelle handelsbetingelser her](#)

Datoer og priser

| Dato | Pris | Rejseleder |
|----------------------------------|---------------|-------------------|
| 12. November - 24. November 2024 | 29,990.00 kr. | Jane Oksbjerg |
| 10. May - 21. May 2025 | 29,990.00 kr. | Jane Oksbjerg |

Dette dokument er genereret den 7/22/2024

Viktors Farmor tager forbehold for ændringer i pris, dato eller program.

Se altid www.viktorsfarmor.dk for opdaterede informationer.

Her kan du også læse vores handelsbetingelser, prispolitik og se praktiske oplysninger om din rejse.

Viktors Farmor
WORLDWIDE EXPEDITIONS