

Viktors Farmor

WORLDWIDE EXPEDITIONS



Sumatra, Komodo og Bali

Opdag orangutanger og de enorme varaner i det fri i Indonesien

Sumatra, Komodo og Bali

Rejs med til det tropiske ø-rige Indonesien på 14 dage. Vi vandrer gennem tæt jungle for at spotte orangutanger og sejler til Komodo-øen for at se fortidsøgler - som kun lever her. Derudover besøger vi Kato Batak-folket, og vi rejser til Bali og nyder Ubud.



5 gode grunde til at rejse til Sumatra, Komodo og Bali med Viktors Farmor:

- Kom helt tæt på verdens største firben på den afsidesliggende ø Komodo
- Kig efter orangutanger og andre dyr i Sumatras tætte og frodige jungle
- Bo på en ø i Toba-søen, der ligger i et enormt vulkankrater
- Besøg afsidesliggende landsbyer med langhuse og kulturer, der synes langt fra vores egne
- Nyd Balis strande og frodige, grønne rismarker

Dagsprogram

Dag 1 Afrejse

Vi starter vores rejse og flyver via Singapore til Medan.

Måltider: Mad på flyet

Dag 2 Ankomst til Medan og videre til Bukit Lawang

På vores rejse til Sumatra ankommer vi til Medan om morgenen og tager på en kort byrundtur. Medan er Indonesiens fjerde største by. Vi ser Sultanpaladset, den store moské og det kinesiske tempel, inden vi fortsætter til Bukit Lawang. Undervejs kører vi forbi gummi- og palmeolieplantager.

I Bukit Lawang bor vi lige ud til den tætte jungle nær en brusende flod, og det er det perfekte sted at akklimatisere sig til de tropiske omgivelser.

Vi har to overnatninger i Bukit Lawang.

Måltider: Frokost og aftensmad

Overnatning: Bukit Lawang

Dag 3 Bukit Lawang - orangutanger i det fri

I området lå der tidligere et orangutang-center, hvor orangutangerne kom for at blive fodret. Det er nu blevet lukket, og orangutangerne lever i dag frit i naturen. Heldigvis er der rigtig gode chancer for at se de imponerende orangutanger, når vi tager på en cirka tre timers vandretur ind i junglen for at udforske dens spændende flora og fauna. Det er helt unikt at opleve orangutangerne, menneskets nærmeste slægtninge. Der er også gode chancer for at se javaaber, gibboner og langurer.

Resten af dagen har vi fri på egen hånd til at opleve den fantastiske natur i området. Vi kan også lade os afkøle i floden eller bare nyde en stor frugtanretning på vores hotel med lydene af de mange tropiske

dyr og den fossende flod i baggrunden.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Bukit Lawang

Dag 4 Bukit Lawang mod øen Samosir i Toba-søen

Tidligt om morgenen forlader vi Bukit Lawang og kører ad snoede veje mod Toba-søen. Vi gør holdt undervejs ved et traditionelt marked i en mindre by.

Her på eftermiddagen når vi den sagnomspundne og mystiske Toba-sø med øen Samosir, der ligger som en perle midt ude i søen. Den smukke tur ned til søen sker gennem store skovområder med både banan- og nåletræer og flotte udsigter ned til søen. Vi når den lille by, Parapat, hvorfra vi sejler over til Samosir. Her skal vi bo på et pragtfuldt beliggende hotel.

Toba-søen er Sydøstasiens største sø, og den har et areal, der kan sammenlignes med f.eks. Bornholms. Toba-søen ligger i 900 meters højde og udfylder et forhistorisk vulkankrater, der langt overgår Krakatau-vulkanen i størrelse, og hvis enorme udbrud i sin tid skabte en af klodens istider. Søens dybde er endnu ikke helt udforsket, men man er flere steder kommet længere ned end 400 m. Søen var tidligere hellig for batakernes herop. Derfor var det først sent, at den blev set af europæere. Vi har to overnatninger på Samosir.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Samosir

Dag 5 Sejlur langs Samosir, landsbybesøg og et brusende vandfald

Vi begynder dagen med en usædvanlig smuk sejlur i vores egen lille færge rundt til forskellige interessante steder på Samosirs kyst. Vi sejler først til byen Tomok, hvor vi ser gravpladsen for en af de tidligere Toba-konger. Vi fortsætter til landsbyen Sigapiton. Her bor fiskere og landmænd, og vi får et indblik i dagliglivet i landsbyen. Vi besøger også

skolen, hvis den er åben. Herefter tager vi til det smukke vandfald Situmurun, der løber direkte ned i Toba-søen. Vi spiser frokost på båden, inden vi sejler til Ambarita, hvor vi ser de store sten, der tidligere udgjorde Toba-kongernes rådsforsamling.

Vi sejler tilbage til vores hotel, og resten af dagen er fri - vi kan evt. nyde en pragtfuld svømmetur i det helt rene søvand. Stedet giver også mulighed for herlige gåture i området.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Samosir

Dag 6 Til fastlandet med Batak-folket og til byen Medan

Vi forlader nu Samosir og sejler over til fastlandet igen.

Vi kører ad hårnålesving op til Sumatras indre højlandsområde, hvor det legendariske Batak-folk lever. Det kølige klima heroppe minder om en behagelig dansk højsommer. Højlandet har sit helt eget klima og producerer passionsfrugter, avokadoer, majs, gulerødder, salat, asparges og meget mere.

Vi kører først op til Simarjarunjung, hvorfra der er en fantastisk panorama-udsigt over Toba-søen. Vi fortsætter til Simalungan Batak og høvdingens palads Rumah Bolon. Den sidste høvding døde i 1947, og paladset er nu blevet til et museum. Herefter kører vi til det smukke vandfald, Sipisopiso, der er Indonesiens højeste.

Vi rejser videre til en Batak Karo-landsby, hvor der findes adskillige gamle traditionelle langhuse på pæle, der er bolig for op til 12 familier. Den slags huse bygges ikke mere, og dem, der stadig er her, er i forfald, men vi kan alligevel komme indenfor på besøg i et af husene. Træudskæringer i form af bøffelhoveder med horn beklæder husenes gavle, og tagkonstruktioner er nærmest saddelformede. Bambusstiger fører i hver ende af huset op til husets to indgange. Husenes indre er opdelt i to halvdele adskilt af en dyb rende.

Midt på dagen kommer vi til Brastagi, hvor vi spiser frokost og besøger det overdådige frugtmarked. Vi besøger også kort byens store gyldne pagode. Herfra kører vi gennem Sumatras smukke landskab til Medan.

Vi får udsigt til Sibayak, der er den ene af områdets to aktive vulkaner. Vi har én overnatning i Medan.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Medan

Dag 7 Fra Medan i fly på rejse til Bali

Efter morgenmaden kører vi til lufthavnen og flyver via Jakarta til Bali. Efter ankomst kører vi til Ubud, hvor vi har to overnatninger. Vi har eftermiddagen fri på egen hånd til at udforske Ubud. Her er mulighed for at besøge nogle af byens spændende museer og gallerier eller nyde en kop kaffe i byens mange caféer.

Måltider: Morgenmad

Overnatning: Ubud

Dag 8 Ubuds kultur, kunst, rismarker og dans

I dag skal vi opleve noget af Ubuds kunstneriske og kulturelle seværdigheder. Ubud er omgivet af meget flotte risterrasser. Her oplever vi det mere traditionelle landsbyliv ved rismarkerne.

I udkanten af Ubud går vi gennem Monkey Forest, der har sit navn efter de mange aber, der holder til her. Vi går også gennem Ubuds spændende marked, ser Neka-museet, og oplever en af de balinesiske danseforestillinger, Barong. Musik, kostumer og dansernes mimik er helt i særklasse.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Ubud

Dag 9 Fra Bali til øen Flores med imponerende grotte

Om morgenen kører vi til Balis lufthavn for at flyve til Labuhan Bajo på øen Flores. På vejen til vores hotel besøger vi den smukke og imponerende Batu Cermin-grotte. Batu Cermin betyder spejl-klippen. Når solen skinner gennem et hul i grotten, reflekteres lyset på væggene inde i grotten, lige som et spejl.

Vi har tre overnatninger på hotel i Labuhan Bajo.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Labuan Bajo

Dag 10 Komodo-øen med vild vegetation og rigt dyreliv

Tidlig om morgenen kører vi til Labuhan Bajos havn for at sejle til Komodo-øen. Vi sejler over det blå tropiske hav med hundredvis af små øer. Ved ankomst tager vi på vandretur på Komodo-øen på udkig efter Komodovaraner. Den sidste store fortidsøgle bliver op til tre meter lang og kan veje op til 90 kg.

Vi vandrer først igennem et tørt landskab for at se de store og meget imponerende varaner. På vandreturen oplever vi også øens vegetation, dyrelivet samt forskellige slags tropiske fugle og orkideer. Vi kan være heldige at se vilde heste, vilde bøfler, dådyr og vildsvin. Lad blikket flyve, da du nogle gange finder de unge komodovaraner i træerne. De lokale rangers guider os sikkert igennem området. Bemærk, at der ikke er Komodovaran-garanti, da de er vilde og fritlevende dyr, men der er cirka 90% chance for at se dem.

Efter vandreturen fortsætter vi med båden til Pantai Merah (Den lyserøde strand) for at svømme og slappe af ved den smukke strand. Her er også mulighed for at snorkle (udstyr findes på stedet) og opleve det forunderlige liv under havoverfladen. Her tager vi også vores frokost.

Om eftermiddagen sejler vi til en anden ø: Rinca. Sammen med en ranger vandrer vi gennem skov

og savanne til et udsigtspunkt med en fremragende udsigt. Undervejs kan vi være heldige at se komodovaraner. Vandreturen er på 1 time. Hen på eftermiddagen sejler vi tilbage til Lahuhan Bajo og vores hotel.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Labuan Bajo

Dag 11 Melo-landsby med piskedans

Vi starter dagen med at besøge det lokale marked i Labuhan Bajos. Herefter kører vi op til landsbyen Melo, der er beboet af Manggarai-folket, en lokal stamme, der bor i kegleformede hytter af palmefibre og træ. Her i byen skal vi opleve den traditionelle piske-dans kaldet Tari Caci. Fra landsbyen kan vi også nyde udsigten ned mod havet og Komodo-øerne. På vejen tilbage kører vi forbi kaffe- og bomuldsplantager.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Labuan Bajo

Dag 12 Fra Labuhan Bajo mod Bali og endeligt til Sanur

Vi kører til lufthavnen for at flyve til Bali. Efter ankomst kører vi til Sanur, hvor vi bor den sidste nat. Afhængig af ankomsttidspunktet er der tid til at gå en tur langs stranden eller tage en svømmetur i havet.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Sanur, Bali

Dag 13 Sanurs vidunderlige sandstrand og afrejse

Den største attraktion i Sanur er sandstranden, der strækker sig fire kilometer langs kysten og er velegnet til solbadning, svømmeture (ved højvande) og afslapning. Kystpromenaden er perfekt til gåture, og fra stranden ved Hotel Sanur Beach udbydes vandsportsaktiviteter som paragliding, jetski, sejlads, kajakture, kitesurfing og vindsurfing.

Resten af stranden er fri for motoriserede aktiviteter.

Vi har dagen fri til at nyde det sidste af vores rejse og indsnuse de sidste indtryk, inden vi om aftenen kører til lufthavnen.

Måltider: Morgenmad

Dag 14 Hjemkomst i København

Vi ankommer tilbage til Danmark igen.

Information om rejsen

Prisen inkluderer

- Fly Kbh/Indonesien retur
- Indenrigsfly (Medan-Bali-Labuhan Bajo-Bali)
- Hotelovernatninger
- Halvpension (dog kvartpension dag 7 og 13)
- Kørsel i bus med aircondition
- Alle udflugter og entréudgifter
- Bådtur på Toba-søen og til Komodo
- Snorkeludstyr på båden dag 10
- Nationalpark gebyr på Komodo
- Dansk rejseleder
- Engelsktalende lokalguider
- Drikkepenge til lokalguider og chauffører (ca. 450 kr.)

[Ingen hokus pokus: se vores prispolitik her](#)

Prisen inkluderer ikke

- Eneværelsestillæg (Fra 3,900 kr.)
- Afbestillings -og rejseforsikring
- Bali turistskat (ca. 140 kr)

[Husk at læse de generelle handelsbetingelser her](#)

Datoer og priser

Dato	Pris	Rejseleder
02. September - 15. September 2024	25,990.00 kr.	Hanne Christensen
02. October - 15. October 2024	25,990.00 kr.	Lene Topp
14. April - 27. April 2025	26,990.00 kr.	Katrine May Hansen
01. September - 14. September 2025	26,990.00 kr.	Lene Topp
06. October - 19. October 2025	27,990.00 kr.	(Afventer rejseleder)

Dette dokument er genereret den 7/22/2024

Viktors Farmor tager forbehold for ændringer i pris, dato eller program.

Se altid www.viktorsfarmor.dk for opdaterede informationer.

Her kan du også læse vores handelsbetingelser, prispolitik og se praktiske oplysninger om din rejse.

Viktors Farmor
WORLDWIDE EXPEDITIONS