

Viktors Farmor

WORLDWIDE EXPEDITIONS



Julerejse til Estland, Letland og Litauen

Nyd julen i historiske Baltikum

Julerejse til Estland, Letland og Litauen

Afstandene i Baltikum er korte, og seværdighederne store. Oplev landenes sammenhørighed og forskelligheder fra det finske og nordiske præg i Estland til det katolske og sydeuropæiske islæt i Litauen – indhyllet i den charmerende julestemning til lyden af julesalmer, der fylder de brostensbelagte gader.



5 gode grunde til at rejse til Estland, Letland og Litauen med Viktors Farmor:

- Oplev Tallinn med Kadriorg Paladset og St. Alexander Nevsky-katedralen
- Få indblik i vores egen historie ved mindesmærket, hvor Dannebrog dalede ned fra himlen
- Udforsk Riga med nationalparken Gauja og de gamle borgruiner Sigulda og Turaida indhyllet i et vinterlandskab
- Gå på opdagelse i Vilnius' gamle bydel og i middelalderhovedstaden Trakai vest for byen
- Nyd Rigas stemningsfulde julemarked og et stort juletræ i Tallinn, som markerer det første udstillede juletræ nogensinde

Dagsprogram

Dag 1 Til Estland

Vi flyver til Tallinn og indkvarteres på vores hotel.

Der er afrejse fra København med mindre anden lufthavn er angivet under "bemærkning".

Overnatning: Tallinn

Dag 2 Tallinn, St. Alexander Katedralen og Kadriorg Paladset

Efter morgenmad på hotellet udforsker vi Estlands hovedstad Tallinn til fods. Byen stammer fra middelalderen og kan spores tilbage til år 1154, hvor den var en kendt havn og handelsplads. I dag har Tallinn 425.000 indbyggere, og er dermed en lille hovedstad. Vi besøger den gamle bydel, som i 1997 blev optaget på UNESCOs Verdensarvsliste.

St. Alexander Nevsky Katedralen stod færdig i år 1900 på et tidspunkt, hvor Estland hørte under Det Russiske Kejserrige. Det forklarer den typiske ortodokse arkitektur med løgkupler og et flot interiør. Katedralen er et af Tallinns varemærker i dag. Det gamle Tallinn er en museumsby med en af de bedst bevarede bymure. Den er 2 km lang og har 26 tårne. Det var i nærheden af domkirken, at Dannebrog ifølge et gammelt sagn faldt ned fra himlen i 1219. En mindesten markerer stedet.

Når vi mødes efter frokost, kører vi med bus til Kadriorg Paladset. Dette imponerende palads blev opført i år 1718 af den russiske zar Peter den Store. Det blev navngivet Kadriorg efter hans hustru Catherine 1. Paladset er designet af den italienske arkitekt Nicolo Michetti, og med sin rige udsmykning er slottet et af de bedste eksempler på barok arkitektur i Nordeuropa. Den omkringliggende park er ligeledes imponerende.

Efter turen til Kadriorg Paladset er der tid til at udforske byen på egen hånd. Her er der bl.a. mulighed for at besøge Tallins hyggelige julemarked. På julemarkedet finder man bl.a. et stort juletræ, som markerer det første udstillede juletræ nogensinde. Hver december siden 1441 har

der stået et lignende juletræ på pladsen. Der vil også være mulighed for at smage på estisk julemad f.eks. blødpølse og surkål.

Senere finder vi sammen en god restaurant til middagen.

Måltider: Morgenmad og frokost.

Overnatning: Tallinn

Dag 3 Til Letland via nationalpark

Dagens mål er Letland og hovedstaden Riga, og undervejs sætter vi tid af til at besøge nationalparken Gauja. Den er den største i Letland med sine 90.000 hektar skove, klipper og floder. Området huser også mere end 500 historiske monumenter. Et af højdepunkterne er Turaida Borgen. Den blev opført i 1214 og er en af de ældste middelalderborge i Letland.

Sigulda er en gammel borgruin og en del af et tidligere fæstningsværk. Borgen blev opført af den nyetablerede Sværdbroderordens mester Venno i årene 1207-1209, og var det første af 4 klostre i området.

Under besøget i Sigulda nyder vi en 3 retters frokost på en lokal restaurant. Herefter fortsætter turen mod Riga (ca. 1 time), hvor vi bliver indkvarteret på hotellet. Middag på egen hånd.

Måltider: Morgenmad og frokost.

Overnatning: Riga

Dag 4 På rundtur i Riga

Vi skal på rundtur i det gamle Riga, og vi gør det til fods. Letlands hovedstad har ca. 700.000 indbyggere og er den største by i de baltiske lande. Ifølge et sagn blev Riga bygget af Kristaps guld. Kristap var en stærk mand, som levede af at bære folk over floden Daugava. En nat vågnede Kristap til lyden af barnegråd på den anden side af bredden. Kristap vadede over for at bære barnet over floden, men undervejs blev barnet tungere og tungere. Med den største kraftanstrengelse lykkedes det ham at få barnet over, inden han faldt

udmattet om. Da Kristap vågnede, var barnet væk og i stedet stod der en krukke guld. Den blev brugt til at bygge Riga.

Den historisk dokumenterede grundlæggelse af byen er året 1201, men selve stedet blev brugt som handelssted før dette.

På rundturen besøger vi Rigas imponerende domkirke. Kirken er bygget i 1211, men er ændret flere gange gennem tiden. Domkirken anses for at være den største middelalderkirke i Baltikum. Det storslåede orgel er med sine 6718 piber et af de største i verden. Der gives regelmæssig orgelkoncert. I den gamle bydel er der utallige restauranter, som er med til at skabe en hyggelig atmosfære og maden er særdeles god. Vores byrundtur i Riga ligger på juleaftensdag, og for at skabe lidt julestemning besøger vi derfor byens julemarked, hvor der vil være mulighed for at købe forskellige lettiske lækkerier.

Vi skal også smage på og høre om Letlands nationaldrik, "Den Sorte Riga-Balsam" der består af ikke mindre end 24 ingredienser – forskellige urter, krydderier, honning, blomster og bær. Den er god for mange ting, ikke mindst for maven.

Efter frokost skal vi besøge House of the Blackheads. House of the Blackheads blev bygget i 1334, og blev oprindeligt brugt som sted for afholdelse af møder og fester. I det 17. århundrede var det broderskabet Brotherhood of the Black Heads of Riga - primært bestående af tyske købmænd - som benyttede sig af huset. Huset er sammen med rådhuset den mest udsmykkede bygning i Riga. Desværre blev den som så mange andre bygninger i Europa ødelagt under Anden Verdenskrig. I 1995 blev huset heldigvis genopbygget. Foran huset er det markeret, hvor broderskabet eftersigende opsatte Rigas første juletræ. På besøget hører vi mere om broderskabet samt får rundvisning i den flotte bygning. Vi ser bl.a. hvor den lettiske præsident arbejdede fra, da præsidentboligen fra 2012 til 2016 var under renovering.

Dagen slutter vi af med en fælles julemiddag på restauranten Black Garlic, som er beliggende i

Rigas gamle bydel.

Måltider: Morgenmad og aftensmad.

Overnatning: Riga

Dag 5 Til Litauen: Et palads, en korshøj og Vilnius

Efter morgenmaden sætter vi kursen mod Litauen og Vilnius. Undervejs gør vi to stop. Først ved det imponerende barok-palads Rundale 50 km fra Riga i det gamle kurland. Stedets historie stammer helt tilbage til det 15. århundrede, hvor en herregård blev bygget. Hundrede år senere kom selve paladset til.

I 1735 opkøbte hertug Ernst Johann von Biron paladset, som han rev ned og genopførte med genbrug af de oprindelige sten. Han var blevet den russiske Zarina Annas favorit (1730-40 på tronen) med næsten ubegrænsede magtbeføjelser og mulighed for at opføre Rundale. Hofarkitekten Rastrelli, som har bygget vinterpaladset i St. Petersborg, byggede også Rundale. Hertugen døde i 1772 og i 1795 afstod hans søn Peter Rundale til Katarina II. Siden har paladset tjent mange formål. I 1915-1918 var det kommandocenter og hospital for den tyske hær. I 1923 blev det delvist brugt som skole for Rundale sognet. Under 2. verdenskrig var det åbent for offentligheden, men i 1945 blev det lukket og delvist brugt som kornlager. I 1972 blev det officielt museum, og ideen var at genskabe paladset, som det så ud i sidste halvdel af 1700-tallet. De første rum var klar til at åbne i 1981, men først i 2014 var hele restaureringen af paladset færdig.

Det andet stop er i Litauen, ved den imponerende korshøj Kryžiu Kalnas. Det er et katolsk pilgrimssted ved byen Siauliai i det nordlige Litauen, og er måske verdens største koncentration af kors. Omkring 100.000 kors står på højen, foruden krucifikser, statuer og rosenkranse anbragt af pilgrimme.

Korshøjen begyndte i 1831 efter en opstand mod det russiske zarstyre, men efter sigende skulle traditionen stamme tilbage til middelalderen som en

katolsk modstand mod undertrykkelse. Under kommunismen blev korsene flere gange fjernet og brændt - senest i 1975. Hver gang voksede der dog hurtigt en skov af kors frem igen. I 1985 lod myndighederne endelig korshøjen være i fred. Mod aften ankommer vi til Vilnius, hvor vi bliver indkvarteret på hotellet.

Måltider: Morgenmad og frokost.

Overnatning: Vilnius

Dag 6 Vilnius byrundtur og en lille republik

Formiddagen starter med en byrundtur til fods i Vilnius. Den er hovedstad i Litauen og har 535.000 indbyggere. Byen blev hovedstad for anden gang i 1991, da Litauen opnåede selvstændighed. Første gang Vilnius var hovedstad i Litauen var i middelalderen. Byen, som ligger ved Nerisfloden, er omgivet af maleriske bakker. Turen fører os til den gamle Alma Mater Vilnensis, det gamle universitet fra 1579, og til Uzupis, den lille kunstner-republik. Dette kvarter i Vilnius blev i 1990'erne et eftertragtet tilholdssted for byens kunstnere og bohemer. I 1997 proklamerede nogle beboere republikken Uzupis, som blev anerkendt af landet. Republikken har egen regering, præsident, forfatning og ikke mindre end 4 flag; et for hver årstid. Uzupis kan sammenlignes lidt med Christiania. I bydelen ser vi mange smukke udsmykkede huse og kunstneriske udfoldelser i alle former.

Vilnius var europæisk kulturhovedstad i 2009. Den gamle bydel er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste på grund af en imponerende arkitektur med eksempler på gotisk stil, renæssance, barok og klassicisme. Hovedattraktionerne er Gediminas slot og Domkirkepladsen, som er et symbol på hovedstaden.

Vi tager bussen ca. 26 km vest for Vilnius til Trakai, som er den oprindelige middelalderhovedstad i Litauen. I byen besøger vi en restaurant, hvor vi sammen skal tilberede den traditionelle karaimske ret Kibinai.

Efter en rundvisning tager vi tilbage til Vilnius. På vejen ser vi The Hill of Angels. Ti englefigurer er blevet placeret på bakken for at fejre Litauens 1000-års jubilæum - hver af englene symboliserer et århundrede.

I Vilnius er der resten af dagen tid til at nyde cafeer, markeder eller nogle af de mange antik-, rav- og souvenirforretninger samt forretninger med smukt hørtøj og broderede duge i hør. Litauen forsyner hele EU med hør. Der er også mulighed for at besøge byens julemarked. Julemarkedet skulle eftersigende have et af Europas flottest dekorerede juletræer. Middag på egen hånd.

Måltider: Morgenmad og frokost.

Overnatning: Vilnius

Dag 7 Hjemrejse

Efter morgenmaden, helt afhængig af hjemrejsetidspunktet, har vi evt. lidt tid på egen hånd og de sidste indkøb kan laves, eller man kan se det lokale kunstmuseum i et tidligere palads i gågaden – alt efter smag og behag.

Herefter kører vi til lufthavnen og begynder vores hjemrejse.

Måltider: Morgenmad.

Information om rejsen

Prisen inkluderer

- Fly København-Tallinn og Vilnius-København
- Transport i bus
- Overnatning på 3-4 stjernede hoteller.
- Halvpension
- Alle entreer ifølge program.
- Engelsktalende lokalguider
- Dansk rejseleder
- Drikkepenge til guider og chauffører.
- Moms

[Ingen hokus pokus: Se vores prispolitik her](#)

Prisen inkluderer ikke

- Eneværelsestillæg (Fra 1,500 kr.)
- Rejse- og afbestillingsforsikring

[Husk at læse de generelle handelsbetingelser her](#)

Datoer og priser

Dato	Pris	Rejseleder
21. December - 27. December 2024	11,490.00 kr.	Glen Odgaard
22. December - 28. December 2025	Afventer pris	Glen Odgaard

Dette dokument er genereret den 12/9/2024

Viktors Farmor tager forbehold for ændringer i pris, dato eller program.

Se altid www.viktorsfarmor.dk for opdaterede informationer.

Her kan du også læse vores handelsbetingelser, prispolitik og se praktiske oplysninger om din rejse.

Viktors Farmor
WORLDWIDE EXPEDITIONS