

Viktors Farmor

WORLDWIDE EXPEDITIONS



Den store rundrejse i Sydamerika

Opdag Ecuador, Galapagos, Peru, Argentina og Brasilien

Den store rundrejse i Sydamerika

Se kæmpeskildpadder på Galapagos, udforsk Machu Picchu i Perus Andesbjerge, gå langs elegante boulevarder i Buenos Aires, og stå ansigt til ansigt med de brusende Iguazú-vandfald både fra argentinsk og brasiliansk side. Vi slutter rejsen med Kristusfiguren på Corcovado-bjerget i Rio de Janeiro.



5 gode grunde til at rejse til Sydamerika med Viktors Farmor:

- Rejs gennem 4 af Sydamerikas mest farverige lande: Ecuador med Galapagos, Peru, Argentina og Brasilien
- Opdag det unikke og farverige dyreliv på Galapagosøerne
- Se to af verdens 7 nye vidundere: Machu Picchu i Peru og Kristusstatuen i Rio de Janeiro
- Nyd et stemningsfyldt tango-show i Buenos Aires
- Besøg det imponerende Iguazu-vandfald fra begge sider

Dagsprogram

Dag 1 Ankomst til Ecuador

Vi flyver fra Danmark til Quito i Ecuador med en enkelt mellemlanding undervejs. Vi ankommer typisk midt på eftermiddagen og kører herfra til vores centralt beliggende hotel, hvor vi har tre overnatninger.

Quito ligger i 2.850 meters højde på et bakket plateau foran Pichincha-vulkanen og har fantastiske udsigter i alle retninger. Aftenen er fri til afslapning ovenpå den lange rejse - og til at nyde udsigten.

Måltider: På flyet

Overnatning: Hotel Dann Carlton el. lignende, Quito, Ecuador

Dag 2 Ækvatorlinjen og byrundtur i Quito

Vi starter dagen med en kort køretur nord for Quito for at besøge det imponerende monument Mitad del Mundo. Monumentet markerer den nøjagtige placering af ækvatorlinjen, som Ecuador er opkaldt efter.

Arkæologiske fund viser, at ækvatorlinjen har spillet en vigtig rolle helt tilbage i både præinka- og inkacivilisationer specielt omkring jævndøgn, hvor solen står direkte over ækvator. I dag har ækvatorlinjen nok mere en underholdende funktion, hvor man kan prøve at stå med én fod på den nordlige halvkugle og én fod på den sydlige halvkugle.

Herfra vender vi retur til Quito, hvor vi skal opleve byens koloniale centrum. Byen blev grundlagt i 1534 af den spanske conquistador Sebastian de Benalcazar og er i dag en af de bedst bevarede kolonibyer i Sydamerika og med på UNESCO's liste over verdenskulturarv. Vi starter på byens hovedplads Plaza de la Independencia, hvor vi kommer forbi regeringspaladser, katedralen og nogle af de vigtigste kirker, der blev bygget omkring det 16. og 17. århundrede.

Vi bliver også budt på en smagfuld

chokoladeoplevelse, når vi får en indføring i kakaoens historie i Ecuador efterfulgt af chokoladesmagning. Ecuadors unikke ækvatoriale klima giver de perfekte betingelser for at dyrke verdens fineste kakao, Cacao Arriba. Kakao har været hyldet i Latinamerika i over 5.000 år. Spanske opdagelsesrejsende elskede det så meget, at de kaldte det gudernes mad.

Om aftenen er der tid på egen hånd til at udforske mere af Quito, som er en af verdens højest beliggende hovedstæder.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Hotel Dann Carlton el. lignende, Quito, Ecuador

Dag 3 Cotopaxi Nationalpark og vulkaner

Efter morgenmad kører vi til Cotopaxi Nationalpark, hvor man afhængigt af vejret ofte kan se de snedækkede tinder af vulkanerne Cotopaxi og Antisana.

Vulkanen Cotopaxi er med sine 5.897 meter en af verdens højeste aktive vulkaner. Vi besøger nationalparkens besøgscenter, hvor vi lærer mere om den store vulkanen og får historien bag det store udbrud samt den lokale flora og fauna.

Herfra udforsker vi det smukke område omkring Limpiopungo-søen til fods. Søen ligger i ca. 3.800 meters højde og har imponerende udsigter til de omkringliggende vulkaner.

Vi vender tilbage til Quito sidst på eftermiddagen, hvor aftenen er til fri rådighed til at opdage mere af Quito eller slappe af på hotellet.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Hotel Dann Carlton el. lignende, Quito, Ecuador

Dag 4 Mod Galapagosøerne og vulkankraterne

Vi kører til lufthavnen i Quito og flyver derfra til Baltra, som er en ø i Galapagosgruppen. Fra Baltra krydser vi Itabaca-kanalen med færge (ca. 10 minutter) til hovedøen Santa Cruz og kører mod vores hotel i Puerto Ayora.

Undervejs gør vi stop ved to store kraterer midt på øen. De er rester af vulkanske magmakamre, som er kollapsede og nu er dækket af vegetation.

Efter vi har tjekket ind på hotellet, er resten af dagen fri til at slappe af eller opleve Puerto Ayora på egen hånd. Du kan [se forslag til nogle oplevelser i Puerto Ayora her i artiklen](#).

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Hotel Fiesta i Puerto Ayora, Santa Cruz, Galapagos

Dag 5 Kæmpeskildpadder, Darwin og Isabela Island

Vi besøger Charles Darwin Research Station, hvor vi får information om og ser nogle af de forskellige arter af kæmpeskildpadder, der findes på Galapagosøerne. For at øge antallet af skildpadder bliver de udklækket og opfostret på centret, indtil de kan sættes ud i naturen. Vi ser også forskellige arter af landleguaner fra flere af øerne.

Den engelske forsker Charles Darwin havde en vigtig tilknytning til Galapagosøerne. Under et fem uger langt ophold i 1835 foretog han observationer og indsamlede eksemplarer, som senere bidrog til udviklingen af hans teori om arternes oprindelse – en teori, der fik stor betydning for forståelsen af planters, dyrs og menneskets udvikling.

Efter en frokostpause fortsætter vi rejsen til Isabela Island, som er en af de yngste Galapagosøer, men alligevel den største - næsten fire gange større end Santa Cruz. Efter en sejlads på ca. 3 timer, når vi til Puerto Villamil. Langt de fleste af øens 2.200 indbyggere bor i Puerto Villamil.

Vi indlogerer os på vores hotel for de næste to

nætter ved ankomsten. Resten af dagen er på egen hånd med mulighed for at slappe af eller udforske lidt af Puerto Villamil. Der er mulighed for at bade ved de hvide sandstrande, hvor der ofte ses søløver, eller gå en tur til de nærliggende laguner med et rigt fugleliv.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: The Wooden House Lodge i Puerto Villamil, Isabela Island, Galapagos

Dag 6 Øerne Las Tintoreras, rigt dyreliv, snorkling og badning

Efter morgenmad sejler vi ud til Las Tintoreras-øerne ud for kysten ved Puerto Villamil og går i land. Her har vi mulighed for at se hvidtippede revhajer, søløver, skildpadder, rokker og pingviner.

Vi går langs en naturskøn sti med mulighed for at se havleguaner, fugle og kæmpeskildpadder. Stien ender ved Wall of Tears, som blev bygget af amerikanske krigsfanger i perioden 1944-1959. Muren er bygget af skarpe lavasten og var efter sigende bygget med det ene formål at straffe krigsfangerne med hårdt arbejde.

Vi stopper ved et naturligt dannet bassin fyldt med klart havvand, hvor der er mulighed for at tage en forfriskende dukkert.

I løbet af eftermiddagen vender vi tilbage til Puerto Villamil, hvor der er mulighed for at udforske lidt af øen. Havnefronten byder på et rigt dyreliv, hvor man som oftest finder både søløver og havleguaner på stierne og rokker og små Galapagospingviner i vandet.

Den lille lagune Concha Perla, som ligger tæt på havnefronten, er også et godt sted at snorkle. Hvis man er heldig, kan der være store stimer af fisk, legesyge søløver og hurtige Galapagospingviner.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: The Wooden House Lodge i Puerto Villamil, Isabela Island, Galapagos

Dag 7 Sierra Negra-vulkanen og sejlads til Santa Cruz

I dag opdager vi mere at Isabela Island. Vi kører til Sierra Negra-vulkanen, som er verdens næststørste vulkankrater kun overgået af Ngorongoro-krateret i Tanzania. Sierra Negra-vulkanen ligger 1.450 meter over havets overflade og har en diameter på imponerende 9,5 km.

Vi vandrer op til kraterets kant, som er en vandretur på ca. en time, hvor vi bliver mødt af en fantastisk udsigt. Landskabet er nærmet måneagtigt, og der er en flot udsigt til Stillehavet. Vi fortsætter med at vandre til kanten af Chico-vulkanen for flere flotte udsigter. Er vi heldige, ser vi måske Galapagos-høge, finker, fluesnappere og kortørede ugler undervejs.

Det anbefales at medbringe en rygsæk med vand, solcreme og snacks, da det kan blive varmt, og solen er skarp. Vi får en frokostmadpakke med på turen.

Om eftermiddagen sejler vi tilbage til hovedøen Santa Cruz, hvor vi kan nyde den hyggelige aftenstemning i Puerto Ayora.

Måltider: Morgenmad og frokostmadpakke

Overnatning: Hotel Fiesta i Puerto Ayora, Santa Cruz, Galapagos

Dag 8 Ankomst til Peru

Vi tager tilbage til lufthavnen på øen Baltra og flyver til Peru efter en mellemlanding i Quito. Ved ankomsten i Lima kører vi til vores hotel, hvor vi har to overnatninger.

Lima er hovedstaden i Peru og ligger smukt ved Stillehavskysten. Byen er kendt for sin rige historie med kolonial arkitektur og som et kulturelt centrum præget af både moderne og traditionelle elementer.

Vi oplever selvfølgelig mere af Lima efter et hvil

ovenpå den lange rejse.

Måltider: Morgenmad og mad på et af flyene

Overnatning: Hotel Arawi Miraflores Express el. lignende, Lima, Peru

Dag 9 Byrundtur i Lima

På dagens byrundtur stifter vi bekendtskab med distrikterne Miraflores og San Isidro i det moderne Lima samt udforsker det historiske centrum. Vi ser, hvordan det gamle og det moderne sameksisterer i byens arkitektur.

Vi går rundt i det centrale Lima med byens koloniale hovedplads Plaza Mayor som omdrejningspunkt. Pladsen er omgivet af symbolske bygninger som regeringspaladset, katedralen og ærkebiskoppens palads. Vi besøger et af Limas mest historiske og religiøse steder: Santo Domingo-klosteret, hvor vi får et spændende indblik i munkeordenens udbredelse i Sydamerika - og hvor enorm den katolske indflydelse er og har været i Peru.

Byrundturen slutter på Rafael Larco Herrera-museet, der udstiller en værdifuld samling på næsten 45.000 genstande fra præ-spansktalende kulturer, især Mochicas-kulturene. Museets samling dækker over uforlignelig keramik, våben, guld- og sølvprydelser og giver os muligheden for at lære om offerceremonier, skikke og ritualer i de tidlige civilisationer.

Resten af dagen er til fri rådighed til at opdage mere af Lima eller slappe af på hotellet.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Hotel Arawi Miraflores Express el. lignende, Lima, Peru

Dag 10 Fly til Cuzco og Den Hellige Dal

Efter morgenmad flyver vi videre til Cuzco, hvorfra vi kører direkte ud i Den Hellige Dal.

Den Hellige Dal ligger i ca. 2.800 meters højde og er et godt udgangspunkt for en gradvis højdetilvænning. Midt på eftermiddagen indlogerer

vi os på vores hotel for de næste to nætter.

Resten af eftermiddagen er fri til at slappe lidt af eller til at opleve området omkring hotellet. Det er muligt at gå en mindre tur i landsbyen og vænne sig til højden, inden vi de næste par dage opdager mere af Den Hellige Dal.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Hotel La Casona De Yucay el. lignende, Den Hellige Dal i ca. 2800 meters højde, Peru

Dag 11 Udflugt i Den Hellige Dal: Maras, Moray og Ollantaytambo

I dag dykker vi ned i historien og traditionerne i Den Hellige Dal. Vi starter ved et udkigspunkt med en spektakulær udsigt over dalen, inden vi går ned for at se nærmere på den.

Vi oplever de gamle Maras-saltbassiner, hvor det eftertragtede Maras-salt - noget af det fineste i verden - opsamles. De næsten 3.000 salt-bassiner udgjorde en væsentlig andel af den kejserlige økonomi i inkatiden. I dag er det fortsat en værdifuld indtægtskilde for hundredvis af familier.

Vi besøger herefter det arkæologiske område Moray, der ligner et naturligt amfiteater. Nogle historikere mener, at området har fungeret som et laboratorium og et landbrugsforskningscenter i inkatiden. De enorme cirkulære landbrugsterrasser med forskellige mikroklimaer tillod dyrkning af en række forskellige afgrøder. Andre historikere mener, at stedet nærmere var et rituelt og ceremonielt sted, hvor man lavede astronomiske observationer. Lige gyldigt hvilken teori man hælder til, så er det et imponerende skue.

Vi fortsætter til inkabyen Ollantaytambo, der som den eneste har bevaret sit oprindelige inka-bydesign. De majestætiske inkaruiner er strategisk placeret på et bjerg og var en af inkarigetets vigtigste og sidste bastioner. Her tildelte inkaerne - anført af oprørslederen Manco Inca - de spanske erobrere et yderst smertefuldt nederlag.

Ollantaytambo er sidste bastion før Machu Picchu,

og netop fordi spanierne aldrig overvandt inkaerne her, nåede de aldrig frem til den hellige by, som med årene blev til den glemte by.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Hotel La Casona De Yucay el. lignende, Den Hellige Dal, Peru

Dag 12 Den glemte inkaby Machu Picchu

Dagens heldagsudflugt er et af de helt store højdepunkter på rejsen. Vi starter dagen med en smuk togrejse til Aguas Calientes, som ligger for foden af Machu Picchu. Undervejs nyder vi de flotte omgivelser med imponerende udsigter til bjergene, Vilcanota-floden og små byer i de peruvianske Andesbjergene.

Efter en kort bustur fra Aguas Calientes står vi foran et af verdens 7 moderne vidundere – et uforglemmeligt syn! Her begynder vi at gå på opdagelse i de gamle ruiner og lærer alt om historien og mysterierne, som det imponerende sted rummer.

Hele tiden er vi omgivet af uforlignelige landskaber. Når vi er fyldt op med Machu Picchus magi, vender vi tilbage til Aguas Calientes, hvor der er tid til at gå rundt i gaderne lidt på egen hånd, inden vi stiger ombord på toget og fortsætter rejsen tilbage til Cuzco.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Hotel Hacienda Plaza Regocijo el. lignende i ca. 3.400 meters højde, Cuzco, Peru

Dag 13 Byrundtur i Cuzco

I dag oplever vi den charmerende by Cuzco, hvor vi tydeligt ser spor af både andinsk og spansk kultur, som gennem århundreder har været med til at forme byen. Vi starter med at gå gennem San Pedro-markedet, som er det ældste i byen. Markedet blev designet i 1925 af Gustave Eiffel og er i dag et samlingspunkt for hundredvis af lokale købmænd, der sælger lokale produkter.

Vi besøger også Koricancha-templet, som under

inkariget var et samlingssted for tilbedelse af solen. Barokfacaden er bygget på solide inkamure, og templet er et godt eksempel på, hvordan de forskellige kulturer er smeltet sammen igennem tiden og har formet Cuzco.

Vi fortsætter til den monumentale fæstning Sacsayhuaman, som med sine enorme udskårne stenmure udgør et af de bedste eksempler på inkaernes militærarkitektur. Ikke langt derfra besøger vi også det arkæologiske kompleks Kenko, som menes at være et ceremonielt sted, hvor solen, månen og stjernerne blev tilbedt.

Byrundturen slutter i hjertet af Cuzco, hvor vi besøger byens katedral. Katedralen blev bygget af spanierne i løbet af ca. 100 år mellem 1560 og 1660 oven på inkaernes Huiracochas-palads. Indenfor findes en vidunderlig samling af kolonial kunst.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Hotel Hacienda Plaza Regocijo el. lignende, Cuzco, Peru

Dag 14 Fridag i Cuzco

Dagen i dag er fri til at opleve mere i eller udenfor Cuzco på egen hånd. Man kan gå på opdagelse i Cuzcos hyggelige gader og nyde de lokale markeder. Det er også muligt at besøge chokolademuseet eller koka-museet.

Rejselederen kan give flere forslag til, hvordan man bedst kan nyde en dag på egen hånd. Læs selv mere [her i artiklen om oplevelser i Cuzco](#).

Vi mødes sidst på dagen til et fælles aftensmåltid.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Hotel Hacienda Plaza Regocijo el. lignende, Cuzco, Peru

Dag 15 Ankomst til Argentina

Vi kører til lufthavnen tidligt om morgenen og flyver dernæst til Buenos Aires i Argentina efter en mellemlanding i Santiago de Chile. Ved ankomsten først på aftenen kører vi direkte til vores hotel, hvor vi har tre overnatninger.

Buenos Aires er en fascinerende blanding af europæisk elegance og latinamerikansk livsglæde. Byen rummer både den sofistikerede stemning fra gamle europæiske hovedstæder og en farverig, pulserende energi, der gør den levende og helt sin egen. De næste to dage oplever vi alt det bedste, som byen har at byde på.

Måltider: Morgenmad

Overnatning: Two Hotel el. lignende, Buenos Aires, Argentina

Dag 16 Byrundtur i Buenos Aires

Vi besøger alle de spændende og populære steder i Buenos Aires på dagens byrundtur. Byen bliver ikke uden grund kaldt for Sydamerikas Paris med sine elegante og farverige kvarterer, store boulevarder, ikoniske bygninger og de mange tangocafeer.

Vi besøger Recoleta-kvarteret kendt for sin berømte kirkegård, det kulturelle Palermo-kvarter, byens hovedplads Plaza de Mayo, regeringsbygningen Casa Rosada, domkirken og det moderne og trendy Puerto Madero-område. Vi skal også forbi det charmerende kvarter San Telmo, der var hjemsted for Buenos Aires' aristokrati indtil slutningen af det 19. århundrede. Byrundturen slutter i det farverige, italienske immigrantkvarter La Boca, hvor Boca Juniors fodboldstadion også ligger - klædt i gult og blå.

Intet besøg i Buenos Aires er komplet uden at opleve et tangoshow i tangoens fødeby. Tangoen udviklede sig i arbejderklassekvarterer i Buenos Aires i midten af det 19. århundrede og havde i 1930'erne taget hele verden med storm med sin

romantik, nostalgi og dristige omfavnelser.

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad

Overnatning: Two Hotel el. lignende, Buenos Aires, Argentina

Dag 17 Fridag i Buenos Aires

Dagen i dag er fri til at opleve mere af Buenos Aires på egen hånd. Mulighederne er mange i den farverige storby, og der er meget mere at se i de forskellige kvarterer i byen. Måske I spottede et godt sted på byrundturen i går, som I vil vende tilbage til.

Recoleta-kirkegården er enorm, og det er spændende at gå rundt mellem de mange store som små grave, der kan føles som en lille landsby. Man kan også tage på rundvisning på det legendariske fodboldstadium La Bombonera, besøge Teatro Colon eller måske opsøge et af byens mange spillesteder som f.eks. La Bomba de Tiempo. Hvis man er til fodbold, er der også mange hyggelige fodboldbarer, hvor de serverer lokal øl og viser kampe. Her kan stemningen være særdeles høj.

Madscenen i Buenos Aires er også spændende, og man kan finde delikatesser fra hele verden. Hvis man søger noget lokalt, så kig efter en parrilla, som på spansk betyder grill, men i Argentina er en bestemt måde at grille kød på. Ofte får man serveret en masse forskellige udskæringer af kød direkte på en lille grill på bordet. Og så er landet kendt for sine udsøgte vine, som er værd at smage på, hvis man er til det.

Rejselederen kan også give flere forslag til, hvad dagen kan byde på.

Måltider: Morgenmad

Overnatning: Two Hotel el. lignende, Buenos Aires, Argentina

Dag 18 Iguazu-vandfaldene fra den argentinske side og til Brasilien

Vi kører til lufthavnen efter morgenmad og flyver til Iguazu i det nordlige Argentina om formiddagen. Ved ankomst kører vi til den argentinske side af de imponerende Iguazu-vandfald.

Vandfaldene spreder sig over 3 km i bredden og har et fald på ca. 80 meter, hvilket gør dem bredere end Victoria Falls og højere end Niagara Falls. Faldene er omgivet af subtropisk regnskov, som skaber en smuk baggrundskulisse.

Vi oplever vandfaldene fra forskellige vinkler, som vi bevæger os rundt ad forskellige gangbroer. Ved det berømte Garganta del Diabo (djævlens gab) oplever vi uden tvivl naturens kræfter, når vi mærker vanddråberne fra det mest kraftfulde vandfald af dem alle. Her vælter 1.500 m³ vand ud over kanten i sekundet. Vi står dog i sikkerhed bag rækkeværket og kan roligt nyde naturens kræfter udfolde sig.

Efter et imponerende besøg på den argentinske side af Iguazu-vandfaldene, kører vi nordpå og krydser grænsen til Brasilien. Vi indlogerer os på vores hotel i byen Foz do Iguacu, inden vi mødes til et fælles aftensmåltid.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: JL Hotel By Bourbon el. lignende, Foz do Iguacu, Brasilien

Dag 19 Iguazu-vandfaldene fra den brasilianske side

I dag oplever vi den brasilianske side af Iguazu-vandfaldene. Vi ser vandfaldene fra tæt hold, når vi går på en 1.000 meter lang gangbro, som følger floden. For enden af gangbroen fører en elevator os op til et udsigtspunkt med et fantastisk overblik over vandfaldene.

Herefter samles vi op af små eldrevne jeeps, som kører os 3 km gennem junglen. Køretøjerne er meget støjsvage, så vi har gode muligheder for at se både fugle og dyr undervejs. For enden af vejen når vi til Iguazu-floden, hvor vi stiger ombord i en

motorbåd, som tager os hen til foden af det smukke Macuco-vandfald. Det er en god idé at medbringe en regnjakke, da man ikke kan undgå at blive lidt våd.

Eftermiddagen er til fri rådighed, hvor der blandt andet er mulighed for at besøge fugleparken ved indgangen til nationalparken på egen hånd.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: JL Hotel By Bourbon el. lignende, Foz do Iguacu, Brasilien

Dag 20 Itaipu-dæmningen og ankomst i Rio de Janeiro

Inden vi forlader Foz do Iguacu, besøger vi Itaipu-dæmningen, som har verdens største elproduktionskapacitet og kan betragtes som et teknologisk vidunder. Vi får først en introduktion til konstruktionen og driften af ingeniørbedriften i besøgscentret. Herfra kører vi ud til selve dæmningen og stopper ved forskellige udsigtspunkter undervejs. Det er et ganske imponerende syn at opleve dæmningsens enorme vandgennemstrømning fra tæt hold.

Herfra kører vi til lufthavnen og flyver til Rio de Janeiro, hvor vi ankommer sidst på eftermiddagen.

Ved ankomst indlogerer vi os på vores hotel for de næste to nætter, før vi mødes til en fælles aftensmad.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Hotel Windsor Plaza el. lignende, Rio de Janeiro, Brasilien

Dag 21 Kristusstatuen og Sukkertoppen

Et besøg i Rio de Janeiro er ikke komplet uden at have set byens to største seværdigheder. Vi lægger ud med at stige ombord på et lille tog, som bringer os op på toppen af Corcovado-bjerget. Undervejs kører vi igennem den velbevarede Atlanterhavsskov, som er en del af Tijuca Nationalpark. På toppen af det 710 meter høje Corcovado-bjerg, ser vi den berømte kristusstatue

Cristo Redentor, som er på listen over verdens 7 nye vidundere.

Tilbage ved foden af Corcovado-bjerget fortsætter vi byrundturen. Vi ser den berømte Sambadrome paradeplads, hvor det årlige Rio-karneval udspiller sig over flere dage. Vi besøger også den karakteristiske katedral med sin usædvanlige pyramideform. Ikke langt derfra ser vi desuden den farverige Escadaria Selaron, som er et berømt kunstværk af den chilensk-fødte kunstner Jorge Selarón.

Herfra fortsætter vi til Sugar Loaf-kabelbanen, som transporterer os op på Sukkertoppen i ca. 400 meters højde. Kabelbanen har fragtet personer til toppen siden 1912 og er den 3. kabelbane til at blive anlagt – i hele verden. Fra Sukkertoppen har vi en smuk udsigt over byen med blandt andet den berømte Copacabana-strand.

Om aftenen spiser vi afskedsmiddag sammen. Efter middagen er der underholdning i form af et farverigt show med dans og musik.

Måltider: Morgenmad og afskedsmiddag

Overnatning: Hotel Windsor Plaza el. lignende, Rio de Janeiro, Brasilien

Dag 22 Tid på egen hånd og afrejse

Det meste af dagen er fri til at nyde mere af den fascinerende storby Rio de Janeiro. Der er også mulighed for at gå en tur langs Copacabana- og Ipanema-strandene, besøge nogle af de grønne områder eller gå på museum.

Rejselederen kan også komme med forslag til, hvordan dagen bedst kan nydes.

Vi kører til lufthavnen sidst på eftermiddagen og begynder hjemrejsen med en enkelt mellemlanding undervejs.

Måltider: Morgenmad og mad på flyet

Dag 23 Ankomst til Danmark

Vi ankommer i København sidst på dagen.

Måltider: På flyet

Information om rejsen

Prisen inkluderer

- Fly København-Quito, Quito-Lima, Lima-Buenos Aires, Rio de Janeiro-København
- Indenrigsfly Quito-Galapagos t/r, Lima-Cuzco t/r, Buenos Aires-Iguazu, Foz do Iguacu-Rio de Janeiro
- 21 nætter på gode turistklasse-hoteller i delt dobbeltværelse
- Halvpension (dog kvartpension dag 8, 15, og 17, og helpension dag 16)
- Al transport ifølge program
- Alle entréudgifter og udflugter ifølge program
- Dansk rejseleder
- Engelsktalende lokalguide
- Snorkeludstyr ved Las Tintoreras-øerne
- Havneafgifter og mole-gebyr på Galapagosøerne
- Drikkepenge til chauffør og lokalguide (ca. 700 kr.)

[Ingen hokus pokus: Se vores prispolitik her](#)

Prisen inkluderer ikke

- Eneværelsestillæg (Fra 8,690 kr.)
- Afbestillings- og rejseforsikring
- Adgangsafgift til Galapagos (200 USD), der betales kontant
- Ingala transit-kort til Galapagos (20 USD), der betales kontant
- Afrejse fra Billund/Aalborg på forespørgsel og mod tillæg fra 950 DKK

[Husk at læse de generelle handelsbetingelser her](#)

Datoer og priser

Dato	Pris	Rejseleder
10. March - 01. April 2026	59,990.000 kr.	Lise Josefsen Hermann
12. September - 04. October 2026	59,990.000 kr.	Susie A. Ruff
04. October - 26. October 2026	59,990.000 kr.	Katrine Pode
19. March - 10. April 2027	<i>Afventer pris</i>	(Afventer rejseleder)
24. September - 16. October 2027	<i>Afventer pris</i>	(Afventer rejseleder)

Dette dokument er genereret den 1/28/2026

Viktors Farmor tager forbehold for ændringer i pris, dato eller program.

Se altid www.viktorsfarmor.dk for opdaterede informationer.

Her kan du også læse vores handelsbetingelser, prispolitik og se praktiske oplysninger om din rejse.

Viktors Farmor
WORLDWIDE EXPEDITIONS