

Forår i Jordan

Natur, ørken og Petra

Jordan er et land fyldt med oplevelser. Der er bibelske steder og islamisk kunst. Der er gyldne ørkener og Det Døde Hav. Der er beduiner i telte og moderne højhuse i glas. Og et af verdens store vidundere: Petra.

På denne forårstur har vi vægtet de store naturoplevelser. Et højdepunkt er en safaritur for at spejde efter den vilde oryx, en hvid og meget smuk langhornet gazelleart, og der er også gode chancer for at spotte mange forskellige fugle.

14 dage	Pris	Rejseleder	Status	Information
7. apr 20 til 20. apr 20	16.900 kr	Ruth Hansen		

Petra er ubetinget den største attraktion i Jordan. Det var hovedstaden for stammefolket nabatæerne, der møjsommeligt huggede bygningerne ud af klippen inde i bjergene. Til sidst blev den romerske hær dog for stærk for nabatæerne. Deres by blev assimileret ind i den romerske provins. Byen blev gradvist forladt, godt hjulpet på vej af et par jordskælv. Nogle korstogsriddere forsøgte at lave et samfund i det 13. århundrede, men opgav. Og så var Petra kun husket som et sagn, indtil 1812, da den unge schweizer Johann Ludwig Burckhardt genfandt byen.

Vi har to hele dage i eventyrlige Petra. Og i tilgift en række oplevelser, der sætter Jordan i relief som det gæstfrie og venlige land, det er.

Foruden Petra er der meget andet at opleve i Jordan – her er velbevarede rester af romerske byer, her er korsridderborge, ørkenfæstninger og bibelske steder. Her er stedet, hvor Jesus blev døbt, her er fæstningen, hvor Herodes fik halshugget Johannes Døberen, og her er bjerget, hvor Moses så ud over det forjættede land. Men bibelske scener hører ikke kun fortiden til. Vi kan også i dag opleve hyrder klædt i lange kjortler, der leder deres flokke af dyr til nye græsgange. Og vi oplever en eventyrlig ørken, hvor tiden har stået stille.

Og når man vender hjem, så mindes man den bittersøde smag af kardemomme kaffe, duften af den aromafyldte tobak fra vandpiberne, lyden af den arabiske musik, smilene og gæstfriheden.

Jordanerne er et stolt folk, der byder gæster velkommen. Selvom landet er klemt inde mellem problefyldte områder som Irak, Israel og Syrien, så er Jordan det sikreste og mest stabile land i hele regionen

Max 20 deltagere!

1. dag Ankomst til Jordan

Afrejse fra København. Ankomst til Amman, hvor vi skal bo fire nætter.

Måltider: Aftensmad

2. dag Amman - Azraq Reserve - ørkenfæstninger - Amman

Vi starter dagen med at køre til "Shaumari Wildlife Reserve". Dette reservat på i alt 22 km² blev anlagt i 1975 til gavn for udryddelsestruede dyr. Det er et beskyttet område for den hvide oryx og forskellige gazellearter samt vilde æsler. Undervejs på rejsen ser vi disse dyr på vægmalerier og på byzantinske mosaikker, men de har været bytte for jægere, og efterhånden var der meget få tilbage. Hvis centret er åbent (dette afhænger af vejrforholdene, da vi er i et ørkenområde, hvor vejret til tider kan være ret baskt), kan man komme på en safaritur "The Eastern Desert Experience" i åbne land cruisers. På en tur på ca. 2 timer kan man håbe at komme til at se dyrene i deres naturlige omgivelser, et tørt ørkenagtigt område med lav bevoksning rundt omkring. Den professionelle ranger vil fortælle om arbejdet med at genintroducere områdets mest fantastiske og mest truede dyr: den vilde arabiske oryx.

Vi besøger herefter tre ørkenfæstninger i den nordøstlige del af landet.

Vi lægger ud med et besøg i Qasr El Karaneh, der står som et imponerende og meget kompakt monument halvvejs mellem Amman og Azraq. Man mener, det har været en slags mødested for Omayyade -herskerne, et sted, hvor de kunne mødes med deres lokale høvdinge for de forskellige stammer.

Vi ser fæstningen al-Azraq, hvor Lawrence af Arabien opholdt sig i de kolde vintermåneder 1913-14, hvilket han giver en malende beskrivelse af i sin bog "Visdommens 7 søjler". Her propagerede han og hans følge for kampen mod tyrkernes overherredømme og fik tilsagn om hjælp fra mange sider. Herfra drog han også til den strategisk vigtige by Deraa for at rekognoscere,- en tur, der blev skæbnsvanger for ham.

Herefter kører vi til jagtslottet Qasr Amra, der har været afslapningssted for kaliffen i Damaskus. Her ser vi fine eksempler på tidlig islamisk kunst og arkitektur, og vi hører om en fascinerende epoke i landets historie. Fresker, og stenudskæringer er inspireret af de persiske og græsk-romerske traditioner, og det hele er med til at illustrere livet, som det udspandt sig i den 18. årh.

Turen tilbage går gennem månelignende landskaber, hvor der er sletter med sort basalt og også hvide kridtformationer i dalene.

Sidst på eftermiddagen er vi tilbage i Amman.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

3. dag Amman - Ajlun - Jerash - Amman

Vi kører til borgen Ajlun, der har en fantastisk beliggenhed 1200 m.o.h. med udsigt udover Jordandalen og Det Døde Hav. Vejen dertil snor sig gennem olivenplantager.

Ajlun blev bygget i 1185 af en nevø til Saladin. Borgen havde en strategisk beliggenhed i kampene mod korsfarerne. Det er en lille perfekt borg, meget fascinerende og med et helt andet arabisk design, når man sammenligner med de mere bastante korsridderborge i landet. Den var vigtig for udveksling af budskaber ved hjælp af brevduer og bål på højdedragene. Over en af borgens døre er der relieffer forestillende par af brevduer. Gennem hele borgens historie har disse brevduer haft stor betydning. Vi besøger en workshop, hvor der fremstilles sæber af olivenolie.

Efter besøget her kører vi til dagens højdepunkt, Jerash, det bibelske Gerasa, der er et imponerende eksempel på en hellenistisk-romersk storby. Vi vandrer igennem søjlekolonnader, ser templer, torve og teatret.

Vi vender tilbage til Amman sidst på eftermiddagen. Hvis tiden tillader det, tager vi en slentretur ad byens berømte "Rainbow Street".

Måltider: Morgenmad og aftensmad

4. dag Citadelhøjen - Kgl. Automobilmuseum

Vi starter dagen med at se Citadelhøjen og det romerske amfiteater i Amman.

Herefter går turen til det kongelige automobilmuseum. Det er en imponerende udstilling, og foruden de smukke biler vises der korte interessante videoer af de tidligere konger i forskellige historiske sammenhænge.

Herefter tager vi på byvandring i det centrale Amman, bl.a. gennem bazaren, hvor vi får noget at vide om de forskellige nødder, krydderier, frugt og grønt mm.

Om aftenen spiser vi en lækker middag hos en privat familie, der vil fortælle lidt om deres dagligliv.

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad

5. dag Amman - Mt. Nebo - Madaba Archaeological Park - Madaba

Vi kører til Nebobjerget, et gammelt kristent valfartssted. Herfra skuede Moses ifølge den bibelske beretning ud over det forjættede land, inden han døde. Herefter går turen til Madaba.

Madabas historie går mere end 3500 år tilbage. Byen nævnes flere steder i bibelske tekster, det var her Davids styrker besejrede ammoniterne og aramæerne. Også for nabatæerne havde Madaba betydning, idet de styrede byen i det 1. århundrede. I dag er Madaba mest kendt for sine byzantinske mosaikker.

Vi ser resterne af det store Madaba-kort i Georgskirkens gulv. Kortet viser det hellige land og dets omgivelser. Middelhavet ses mod vest og Jordans ørkenområder mod øst. Man har kunnet identificere 150 steder, heriblandt Jordan-floden, Det Døde Hav og de varme kilder ved Ma'in. Den mest detaljerede del af kortet omhandler Jerusalem, der ses med mure, gader og bygninger.

Vi skal besøge "The Archaeological Park", hvor man har blotlagt et stykke af den gamle romerske hovedgade. Udstillingsområdet rummer bl.a. en kirke med velbevarede gulvmosaikker og "gulvtæppet" fra en hal i en villa, Hippolytos-hallen. Også andre mosaikker fra omegnen er udstillet her.

Vi får mulighed for at se, hvordan mosaikhåndværket er genoplivet i et af de mange værksteder på egnen. "La Storia" er et lille interessant egnsmuseum, hvortil der er knyttet et mosaikværksted. Her er der gjort meget ud af at få handicappede i arbejde med mosaikkerne. På museet vises der traditionelle dragter, en afdeling er helliget beduinlivet og en anden afdeling beskriver en landsby som den så ud i starten af det 20. århundrede.

Overnatning i Madaba.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

6. dag Mukawir - Umm ar-Rasas - Dana Natural Reserve

Efter morgenmaden kører vi sydpå mod "Dana Natural Reserve". Vi gør holdt i Mukawir, hvorfra vi kan vandre ad en snoet sti op til resterne af fortet Machaerus, der ligger på en konisk bakke. Fortet blev bygget af Herodes den Store, og her kan vi mærke historiens vingesus, idet det menes, at her var stedet, hvor Salome dansede, og hvor Johannes Døberens hoved blev bragt ind på et fad. Ikke langt fra dette sted besøger vi Umm ar-Rasas, hvor der er nogle meget fine og velbevarede mosaikker fra 6. årh. der er både romerske, byzantinske og tidlige islamiske mosaikker, og stedet er da også på Unescos liste over verdens kulturarv.

Vi kører nu mod det eventyrligt smukke naturområde Dana Natural Reserve. Sidst på dagen tager vi på en kort vandretur i det flotte terræn. Vi overnatter i gæstehus eller i lodge. Der vil være fælles bad/toilet.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

7. dag Dana Natural Reserve - Lille Petra - Petra

Efter morgenmaden er der igen mulighed for en 2-3 timers vandretur. De der ikke ønsker at vandre kan tage en pause i det lille gæstehus, eller måske slentre en kortere tur. Dalen er omgivet af smukke bjerge, det er et af landets mest fantastiske naturområder.

Vi kører til "Lille Petra" - en lille snæver dal i nærheden af Petra. I klipperne har nabatæerne udhugget bygninger med deres karakteristiske dekorationer. I nærheden er der også et vandreservoir, Bir al Arais, der demonstrerer nabatæernes enorme kyndighed i at udnytte de sparsomme vandressourcer.

Vi har 3 overnatninger på hotel i Wadi Musa, byen der ligger lige ved siden af Petra.

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad

8. dag Petra

Rejsens højdepunkt er uden tvivl besøget i Petra, nabatæernes rosenrøde by i klipperne. Nabatæerne blev velhavende af at kontrollere karavanehandlen, der strakte sig helt til Kina. Jordanerne selv stammer fra vandrende nomade- og beduinstammer. Dem kan man møde både i Petra – eller den flotte ørken Wadi Rum.

Vi tilbringer hele dagen i det sagnomspundne Petra. Om formiddagen vandrer eller rider vi ca. 800 m ned til den snævre klippeslugt, Siq'en. Herfra vandres der ca. 1200 m gennem Siq'en. Så åbner byen sig pludselig for os med dens mangefarvede templer og grave, der er udhugget i sandstensklippen. Det er et fantastisk, kæmpemæssigt område, hvor natur og arkitektur går op i en højere enhed. Forvent at dagens guidet vandretur vil være på ca. 8-10 km. t/r. i adstadigt tempo. Læs mere i de praktiske oplysninger for rejsen.

Eftermiddagen er til fri disposition. Her kan man udforske grave i dalen, besøge det lille museum eller klatre op til højtliggende grave og helligdomme.

Hvis der er interesse for det, vil vi forsøge at arrangere et besøg i en hammam i Wadi Musa sidst på eftermiddagen som en afslappende oplevelse, ikke mindst for de trætte benmuskler.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

9. dag Petra

Dagen er fri til at opleve Petra på egen hånd (entréen er inkluderet). Der er mulighed for at gå mere i dybden med seværdighederne i Petra, eller man kan tage på en vandretur.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

10. dag Petra - Wadi Rum

Vi kører tidligt fra Petra mod Wadi Rum, et ørkenområde, der er kendt for sine utrolig smukke naturpanoramaer. Der er et fantastisk form- og farvespil mellem klipperne, sandet og de grønne vækster. Vi skal se området fra toppen af åbne jeeps på en off-road tur i ørkenen.

Vi overnatter i en stationær camp, så vi har mulighed for at opleve både solnedgangen og solopgangen i ørkenen. Der er to-personers hytter med senge samt bad og toilet.

I campen får vi en fyldig frokost og en lige så fin aftensmad med typiske jordanske retter denne dag.

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad

11. dag Wadi Rum - Aqaba

Efter naturoplevelserne i ørkenen kører vi til Aqaba, hvor vi indkvarteres på hotel. Vi slentrer en tur gennem bazaren i Aqaba. Her blander duften af friskmalet kaffe sig med duften af de mange orientalske krydderier

Vi kører ud og får et indtryk af den store containerhavn, før vi indkvarteres på vores hotel ved kysten.

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad

12. dag Aqaba

Fridag i Aqaba. De der har lyst kan tidligt om morgenen tage med ud til et fuglereservat.

Der kan arrangeres sejltur i båd med glasbund.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

13. dag Aqaba - Lots Hule - Det Døde Hav - Madaba

Vi forlader Aqaba, og første holdt bliver ved Lots hule, et af de bibelske steder landet har så mange af. Vi vandrer op ad en bakke til hulen, en tur på ca. en halv time. Ved foden af bakken er der et meget interessant lille museum omhandlende de forskellige fund og også en del om Det Døde Hav.

Senere gør vi holdt ved Det Døde Hav. Her er der mulighed for at flyde på vandet i en 25 % saltopløsning. En særpræget oplevelse.

Om aftenen spiser vi afskedsmiddag. Overnatning i Madaba.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

14. dag Afrejse

Formiddagen er fri til indkøb eller til besøg i kirker eller værksteder i Madaba. Først på eftermiddagen køres til lufthavnen, og hjemrejsen begynder.

Måltider: Morgenmad



Prisen inkluderer

- Fly København/Amman retur
- Hoteller
- Halvpension
- Helpension dag 4, 7, 10 og 11
- Alle udflugter og entréudgifter nævnt i programmet
- Kørsel i bus
- Kørsel i jeeps i Wadi Rum og Dana Natural Reserve
- Dansk rejseleder
- Engelsktalende lokalguide
- Visum til Jordan
- Udrejseskat fra Jordan
- Drikkepenge til lokalguide og chauffør
- Specialhæfte om Mellemøsten

[Ingen hokus pokus: Se vores prispolitik her](#)

Ikke inkluderet

- Afbestillings- og rejseforsikring
- Den valgfri udflugt dag 2
- Eneværelsestillæg (3.200 kr.)

[Husk at læse de generelle handelsbetingelser her](#)

Bemærk

- Passet skal være gyldigt mindst 6 måneder efter hjemrejsedato

[Se alle vores rejser til Jordan her](#)